



Liturgie van de Paaswake 2020 in de Sint Jan in Deinum

<i>Voorganger</i>	<i>ds. Harrie Strubbe</i>
<i>Organist</i>	<i>Lucas Wiersema</i>
<i>Zang</i>	<i>Margreeth Rijkhof, Hieke de Vries, Jan Heeringa, Kees Iepema</i>
<i>Ouderling van dienst</i>	<i>Kees Iepema</i>

Anders dan andere nachten....

Waken in het donker

-Een stem klinkt in het donker: Vannacht is alles stil.....

-Stilte

-Zingen: Als alles donker is..... Lied 598

De lof van het licht

Het Licht van Pasen wordt binnengedragen

-V. : Licht van Christus!

-Gem. : Heer, wij danken U!

-V. : Licht van Christus!

-Gem. : Heer, wij danken U!

-V. : Christus is het Licht!

-Gem. : Lof zij U, Christus. Halleluja

Terwijl het Paaslicht wordt aangestoken klinkt orgelspel

-Lied 600: 1, 3 en 4.

Verhalen van bevrijding en toekomst

-Stem: Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? Waarom gaan wij terug tot in de beginne?

-V. : Om niet te vergeten wie we zijn,
om te zien en te ontdekken hoe we bedoeld zijn:
als mensen voor het licht, mensen van God.

-Stem: Waarom is deze nacht anders dan alle andere?
Want iedere avond gaan wij onze eigen weg
maar deze avond zijn wij hier samen op één plek?

-V. : Omdat wij slaven zijn geweest
maar tot de vrijheid werden geroepen,
gered om bij elkaar te horen.

- Stem: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere?
- V. : Omdat ook wij in deze nacht tot vrijheid worden geroepen. Hoor.....dit is het verhaal van onze wording, van onze bevrijding, van onze toekomst.

-**Thoralezing:** Genesis 1: 1-5

-Lied 601: 1

-**Thoralezing:** Exodus 14 (uit 'Woord voor woord')

-Lied 350: 1, 4, 5 en 7

-**Evangelielezing:** Mattheus 28: 1-10

-Orgelspel

-Overdenking

-Orgelspel

Bevrijd en geroepen om op te staan

- V. : Dit is de nacht waarin wij worden teruggebracht naar de bronnen van ons geloof.
De uittocht uit angstland, het nieuwe begin is en wordt ons op het lijf geschreven met het water van de doop.
Wij mogen opstaan uit de nacht en de Zoon van Israël, de Mensenzoon neemt ons mee door water en duisternis
– een nieuwe geboorte –
met een nieuwe naam genoemd,
als reisgenoten naar ongeziene verten.
Zoals de apostel ons elke paasnacht weer te binnen brengt:

-Romeinen 6: 1-13

Vernieuwing doopgeloofte

- V. : Deze nacht is anders dan alle andere.
Wij als gemeente mogen ons geroepen weten om op te staan om ons geloof opnieuw te belijden en ons gedoopt bestaan te aanvaarden:
(*gemeente gaat staan*)
- V. : Wilt u de Heer uw God dienen en naar zijn stem alleen horen?
- Gem.: Ja dat wil ik!
- V. : Wilt u zich verzetten tegen alle machten die over ons heersen

en de levens van mensen schenden en schaden?

-Gem.: Ja, dat wil ik!

-V. : Wilt u elk slavenjuk afwerpen
en leven in de vrijheid van Gods kinderen?

-Gem.; Ja, dat wil ik!

-V. : Gelooft u in God de Vader
die ons allen roept tot zijn wonderbaar licht?
En in Jezus Messias, in wie het Koninkrijk,
een nieuwe wereld ons nabij is gekomen
en die ons heeft liefgehad ten einde toe?
En in de Heilige Geest,
die ons aanvuurt en ons leven
van dag tot dag bezielt en vernieuwt?

-Gem.: Ja, dat geloof en belijd ik!

-Lied 833

-Gebeden

-Slotlied: Melodie Lied 637

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!

O vlam van Pasen, steek ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!

De Zoon, voor wie het duister zwicht,
de Zoon is als de zon, zo licht!

Ziehier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
o vlam van Pasen, steek ons aan –
de Heer is waarlijk opgestaan!

-Zegen

-Orgelspel

We dragen het licht van onze wakekaarsjes nu de wereld in