

Nieuwsbrief 6, week 18

Beste leden en belangstellenden van Protestantse Gemeente Terpoarte,

Komende zondag, 3 mei, is er vanaf 9.30 uur een eigen kerkdienst te volgen via de website. De dienst zal in het teken staan van oorlog en bevrijding en wordt opgenomen in de Sint Jan.



Bijeenkomsten op 4 en 5 mei gaan niet door. In plaats daarvan zal in alle drie de dorpen om 19.58 uur de last post gespeeld worden van af de kerktoren of van een andere centrale plek. Na de 2 minuten stilte wordt het Wilhelmus gespeeld. Zie voor meer informatie onze website www.terpoarte.nl

De diaconale collecte voor komende zondag is voor Kerk in Actie voor noodhulp, over te maken op NL47RABO 03132 00 181 t.n.v. Diaconie Terpoarte. Voor het kerkenwerk kunt u geld overmaken naar NL88RABO 01193 57 941 t.n.v. Protestantse Gemeente Boksum-Blessum-Deinum.

Komend weekend kunnen er weer producten voor de voedselbank ingeleverd worden op de gebruikelijke plaatsen.

Hartelijke groet, Kees Iepema

Personalialia:

In de eerste week van maart hebben wij met familie, vrienden en dorpsgenoten van twee gemeenteleden afscheid moeten nemen.

Overleden op 26 februari jl. te Bolsward mevr. D. Renema-van der Meer.

Overleden op 2 maart jl. te Leeuwarden mevr. W. Buma-Jansma.

Veel sterkte om het verlies te verwerken, vooral nu door het coronavirus contacten beperkt zijn.

Annie van Dijk is met een gebroken heup opgenomen in het ziekenhuis. Ook haar wensen we beterschap en sterkte.

Tietsje Weiland.

De wekelijkse nieuwsbrief.

De eerste nieuwsbrief is bij alle gemeenteleden bezorgd. In de brief stond de vraag om, wanneer u er prijs opstelt, de volgende nieuwsbrieven te ontvangen uw emailadres door te geven of wanneer u geen email heeft even te bellen, zodat u de brief in de bus krijgt. Veel gemeenteleden hebben daaraan gehoor gegeven. Nu het langer duurt dan werd verwacht dat we als gemeente niet bij elkaar kunnen komen, kunnen we ons voorstellen dat ook gemeenteleden die zich in eerste instantie niet hebben aangemeld, toch prijs op de wekelijkse nieuwsbrief stellen. Daarom maken we van de gelegenheid dat het jaarboekje bij alle gemeenteleden wordt bezorgd gebruik en doen de, inmiddels zesde nieuwsbrief daarbij in. Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, maar bij nader inzien toch graag de nieuwsbrief met op de achterkant de wekelijkse overdenking van ds. Harrie Strubbe willen ontvangen geef dan even uw emailadres door aan scriba@terpoarte.nl of bel 058 2541204.

Frouwkje v/d Veen-Sjaarda.

Op weg naar 4 en 5 mei

Aanstaande zondag is het zondag 'Jubilate', derde zondag in de vreugdeweken. En dus de zondag voorafgaande aan 4 en 5 mei, die deze keer groots gevierd zouden worden. Immers: 75 jaar bevrijding. Maar alles is dit keer anders dan anders. Daarom hebben we ervoor gekozen om zondag weer zelf een online-dienst te hebben. Daarin staat een van de lezingen voor deze zondag centraal: het verhaal over de strijd met Amalek uit Exodus 17.

Hier wil ik wat nadenken over de andere lezing voor die dag: Johannes 10. Opmerkelijk: daar gaat het over het herderschap van de Messias, een week na Zondag Goede Herder.

Nu is dat herdersgebeuren ook een verhaal van beeldvorming. Anders gezegd: welke associatie, wel beeld komt bij ons boven als we horen over de 'goede herder' ? Sla er de eerste de beste kinderbijbel op na en je ziet dat vertrouwd beeld van die man met een lam op zijn schouder. Het pastorale beeld dus en daar hebben we in deze dagen zonder meer verlet van. Alleen komen we dan bij Johannes wat van een koude kermis thuis. Want daar is op geen enkele manier sprake van een pastorale idylle, waarbij we met zijn allen knus en vooral geborgen en veilig in de schaapskooi zitten. Kortom, een Herder die zijn schapjes op het droge heeft. Integendeel, we horen over een Herder die zijn schapen juist de stal uitdrijft, het Grieks van Johannes spreekt zelfs letterlijk over 'eruit gooien'. Hij jaagt ze naar buiten, de wereld

in, met alles wat daar is aan goden en ideologieën (en het is goed om dat te bedenken als je de vrijheid viert en de bevrijding gedenkt: we werden destijds niet allereerst of alleen bevrijd van de Duitsers, maar van de onmenselijke, totalitaire ideologie van het nazidom).

Deze herder van Johannes jaagt zijn schapen de wereld in, om daar als volwassen mensen zijn Stem te kennen en van zijn barmhartigheid weet te hebben en om daar iets van te laten zien. Dat Hij tegelijk de Herder en het Lam is: een God van bewogenheid en solidariteit. Het gaat deze Herder uiteindelijk dus niet om de kerk. Dat is de stal waarin we zo nu en dan op adem mogen komen (rusten en toerusten) en ja, dat missen we nu als nooit tevoren. Deze keer al voor de 8^e zondag op rij! Maar deze Herder heeft iets anders voor ogen: Hij wil dat het heil, het hele, gehele leven, in steeds bredere kringen onder de mensen oplicht. In steeds bredere kringen, dat is een kritische gedachte in een tijd van een wat vernauwd perspectief. Wie hoor je nog over het lot van de ontelbare vluchtelingen in deze wereld, wie hoor je nog over de erbarmelijke toestanden in Syrië? Is dat allemaal vergeten? Bij deze Herder zeker niet. En bij zijn schapen? Dat is soms de vraag. Maar zijn Stem blijft klinken, noemt ons bij onze naam en wacht op ons, om met hem mee te bouwen aan een wereld met een menselijk gezicht. En daar gaat het toch om bij die vrijheid die we vieren!

ds. Harrie Strubbe