

Nieuwsbrief 9, week 21

Beste leden en belangstellenden van
Protestantse Gemeente Terpoarte,



Om ons als Gemeente nog beter bekend te maken komen er bij de kerk in Deinum en de kerk in Boksum publicatieborden. Het is een aanvulling op de website en de flyers die we een aantal keren per jaar verspreiden. Dorpsgenoten en toeristen (het elfstedenwandelpad loopt langs de beide kerken) kunnen we



ook zo op de hoogte brengen van onze activiteiten. De diensten kunnen er op en verder contactpersonen en sleutel adressen. Bij de Sint Jan kan er ook informatie over de kerk op. In Boksum is het bord al geplaatst, zie foto. Voor Deinum moet nog gezocht worden naar een geschikte plek.

Uit de gemeente:

Klaas van Groning is vorige week thuis gevallen. Gelukkig heeft hij niets gebroken en gaat het naar omstandigheden goed.

De Heer heeft mij gezien en onverwacht... Een lied van Huub Oosterhuis, in het 'oude' liedboek lied 487. Het is een van mijn allermooiste kerkliederen, misschien wel het mooiste. Helaas is het niet opgenomen in ons nieuwe liedboek. In een nieuwsbrief van de PKN kwam ik het tegen, een uitvoering van Ebert Smelt in de Broere kerk in Bolsward. Ga naar https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/de-heer-heeft-mij-gezien-en-onverwacht/?utm_source=nieuwsbrief_corona&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=200516 om het te beluisteren.

Uit de bijgaande tekst: "Hoe past dit lied in deze tijd? Opnieuw zien we hier de pastorale, troostende waarde van het lied. Ook al ligt veel in het leven stil en verdwijnt voor velen de levendigheid uit het bestaan: toch zijn wij niet niks. Juist in de nacht zal God een licht ontsteken, in de stilte nieuw leven wekken. Niet buiten ons om, maar juist in en door ons. De levende God 'overkomt' ons juist ook in stille tijd."

Hartelijke groet, Kees Iepema

De diaconale collecte voor komende zondag is voor Kerk in actie, werelddiaconaat. U kunt hiervoor geld overmaken op NL47RABO 03132 00 181 t.n.v. Diaconie Terpoarte. Voor het eigen kerkenwerk kunt u geld overmaken naar NL88RABO 01193 57 941 t.n.v. Protestantse Gemeente Boksum-Blessum-Deinum.

Kommende snein, 24 maaie om 10.00 oere, wurdt der wer in tsjerketsjinst útstjoerd op Omrop Fryslân tillefyzje fanút Frentsjer. Foargonger is dan ds. Flora Visser, Makkum, doopsgezind.

Meditatie.

Geloven als onderweg zijn (bij Hemelvaart en Wezenzondag)

Harry Kuitert heeft ooit gezegd: “Jezus verkondigde het Koninkrijk, en wat kwam er? De kerk.” Nu ben ik bepaald geen fan van het gedachtegoed van Kuitert en ik hoor in deze woorden vooral zijn eigen rancune richting de kerk, maar er zit bijbels-theologisch wel een kern van waarheid in. Je zou misschien ook kunnen zeggen: het geloof *van* Jezus wordt nogal eens ingewisseld voor het geloof *in* Jezus. De centrale boodschap van de eerste drie evangeliën, de komst van het Koninkrijk, is ingeruild voor een focus op, ja wat precies? En de vraag van de discipelen uit het eerste hoofdstuk van Handelingen: ‘Heer, herstelt gij in deze tijd het koninkrijk voor Israël?’ wordt traditioneel dan ook weggezet als een typisch Joodse en vooral foute vraag. Opmerkelijk blijkt van dat laatste niets in het antwoord van Jezus. Niet de vraag *naar* is onjuist, maar die naar het *tijdstip*. Maar daarmee zitten we dus helemaal in de verhalensfeer van de komende dagen: We zijn onderweg via Hemelvaart, over Wezenzondag heen, naar Pinksteren. De officiële naam voor aanstaande zondag is ‘Exaudi’ ‘Hoor’, naar Psalm 27. Maar de populaire naam is Wezenzondag geworden, naar het woord uit Johannes 14: ‘Ik zal jullie niet als wezen achterlaten’. Wezen. Wel, enigszins verweesd zullen we ons in deze weken wel eens gevoeld hebben (en nog steeds): beperkte sociale contacten, mensen die je lief zijn al weken niet gezien en gevoeld, geen beleving van de gemeenschap op zondag in de kerk, vult u zelf maar in. Nee, dat gevoel is ons niet helemaal vreemd. En we hopen alleen maar dat dit nooit normaal zal worden, want dan is het beroerd met de wereld gesteld.

Maar goed, een woord uit dat Johannesevangelie dus. Een boek waarin we de notie van dat koninkrijk Gods eigenlijk nauwelijks tegenkomen. Het klinkt allemaal wat mystieker, ingetogen, naar binnen gekeerd. Heeft dit vierde Evangelie gezegevierd over de andere drie? Dat gaat waarschijnlijk te ver, zeker als het om Johannes zelf gaat, maar de receptie van zijn boek, hoe de kerk in de loop der eeuwen ermee om is gegaan, neigt wel in die richting. En als Jezus dan zegt: “Ik zal jullie niet als wezen achterlaten, volgt daar in de gebruikelijke opvattingen direct op: Ik zal mijn Vader erin bidden dat Hij jullie een andere Trooster zal geven”. In het Grieks staat er dan Parakleet. En dat is een woord met een heel scala aan betekenissen. Een daarvan is trooster, maar dat is zeker niet de meest voor de hand liggende. Kies je daar dan toch voor, stuur je het verhaal wel een bepaalde, introverte kant op. De Naardense Bijbel vertaalt het woord consequent met Gids-en-helper. Twee woorden dus, om zo te laten zien dat je het niet zomaar met één woord kunt vangen. Maar het mooie ervan vind ik zelf vooral de suggestie van bewegelijkheid, of beter nog: onderweg zijn. Een gids-en-helper is iemand die jou de weg wijst, die je voorgaat, inspireert en bemoedigt. Want geloven is onderweg zijn (en vooral ook blijven), in de richting, jawel, van het koninkrijk, die andere wereld, deze wereld anders. En daar kunnen we wel wat gidswerk bij gebruiken. Deze dagen van Hemelvaart tot Pinksteren zeggen ons dat we niet aan ons lot worden overgelaten, maar dat we onderweg zijn, in het spoor van de Messias, als mensen met hoop en verlangen.

ds. Harrie Strubbe