

Nieuwsbrief 12, week 24

Beste leden en belangstellenden van
Protestantse Gemeente Terpoarte,



Zoals ik in de vorige nieuwsbrief schreef gaat de kerkenraad volgende week dinsdag besluiten of we in juli al of niet weer beginnen met kerkdiensten. We zullen ons dan wel aan de regels moeten houden die ik vorige week beschreef.

We denken ook aan openluchtdiensten. Je bent dan wel afhankelijk van het weer en dat kan tot gevolg hebben dat je de dienst op het laatste moment moet afzeggen. Voordeel is dat je gemakkelijker aan de voorwaarden kunt voldoen en dat de kans op besmetting in de openlucht kleiner lijkt.

Voor we een besluit nemen willen we graag weten hoe u hier over denkt. Daarom de volgende 4 uitspraken:

a) Zo ik er nu over denk kom ik naar de diensten als die gehouden worden, ondanks alle maatregelen die nu gelden.
b) Zo ik er nu over denk kom ik naar de diensten als die gehouden worden, ondanks alle maatregelen die nu gelden, maar alleen als die in de openlucht plaats vinden.
c) Zo ik er nu over denk kom ik voorlopig niet als er weer diensten zijn. Met al die maatregelen hoeft het voor mij niet.
d) Zo ik er nu over denk kom ik voorlopig niet als er weer diensten zijn, want ik vind het risico te groot dat we elkaar besmetten met Covid19.

Graag horen we van u welke van de 4 uitspraken het meest voor u van toepassing is.

Mail uw antwoord, a, b, c of d uiterlijk 15 juni naar scriba@terpoarte.nl Als u geen email hebt kunt u ook met onze scriba, Frouwkje vd Veen, bellen op nummer: 058 254 1204.

Voor wie de regels voor kerkdiensten uit de vorige nieuwsbrief niet meer helder voor de geest heeft, de belangrijkste zijn:

- Er moet 1,5 meter tussen de kerkgangers in acht worden genomen, maar mensen uit een gezin mogen wel bij elkaar zitten.
- Er mag niet worden gezongen.
- Je moet je van te voren aanmelden als je aanwezig wilt zijn. Plaatsen worden toegewezen.
- Napraten bij de deur is er niet bij.

Dat is dus heel anders dan we gewend zijn. Maar je kunt wel een uur bij elkaar zijn om de liturgie te vieren en bemoedigd te worden.

Onze predikant, ds. Harrie Strubbe, gaat er volgende week even tussenuit voor een weekje vakantie. De volgende nieuwsbrief komt over 2 weken.

Hartelijke groet, Kees Iepema

De diaconale collecte voor komende zondag is voor de dorpskerkenbeweging. U kunt hiervoor geld overmaken op NL47RABO 03132 00 181 t.n.v. Diaconie Terpoarte. Voor het eigen kerkenwerk kunt u geld overmaken naar NL88RABO 01193 57 941 t.n.v. Protestantse Gemeente Boksum-Blessum-Deinum.

Kommende snein, 14 juni om 10.00 oere, wurdt der wer in tsjerketsjinst útstjoerd op Omrop Fryslân tillefyzje fanút Frentsjer. Foargonger is dan ds. Jan Jaap Stegeman fan Ljouwert.

Overdenking

Een lofzang met een rafelrandje (bij Psalm 100)

De psalm voor aanstaande zondag, de eerste na Trinitatis, is een heuse lofpsalm. De gedachte is als het ware om die lofzang op de Drie-enige-God nog even vast te houden. Trouwens, elke zondag, ook in de feest loze groene maanden die we nu ingaan, is allereerst en vooral lof zeggend aan de God in wie wij ons vertrouwen stellen.

“Juich voor de Enige, aarde alom”! Zo begint het. En het voelt meteen ongemakkelijk. Want als neuriën al wordt afgeraden, dan is juichen al helemaal niet aan de orde. De zondagspsalm confronteert ons met andere woorden op een nogal hardhandige wijze met het ongemak van onze tijd en zeker van degenen die het in deze weken toch proberen: naar de kerk te gaan en de liturgie te vieren.

“Treed zijn poorten lof zingend binnen”, lezen we wat verderop in de psalm. Goed, het orgel kan het proberen over te nemen, maar toch. Onze klassieke manier van lofprijzen is er even niet bij: niet uit volle borst, niet vol hartstocht. We zullen die hartstocht op een andere manier tot uiting moeten laten komen.

In die zin werd ik prettig verrast door de bewerking die Huub Oosterhuis ervan geeft in zijn *150 psalmen –vrij*.

Toegegeven, ze laten zich niet zomaar naast elkaar leggen. Maar als je goed leest en luistert en de woorden als het ware bidt, dan hoor je een paar grondtonen, bijvoorbeeld over de trouw van God, toch heel krachtig door klinken.

*Ik zal is de god –
die stem.*

*Hij heeft ons gemaakt-
wij niet hem.*

*Hij voert ons
door ruige oorden*

*naar de bron
van zijn woord.*

Dank daarvoor en gezegend

Gij die uw gemeente bijeenhoudt.

Gij voert ons door ruige oorden, of zullen wij zeggen: door ruige, barre tijden, vol beperkingen, vol onvrijheid, vol zorgen, vol vragen, onbegrip en ongeduld. Een tocht niet in het niks, maar naar de bron van zijn woord. Want zo is deze Ene, die stem. Met hartstocht voor mensen, voor de menselijkheid en de gerechtigheid. Is onze lofprijzing van de Enige misschien ook daarin te vinden? Om de Ene zo te erkennen als de goede God, trouw van eeuwigheid tot eeuwigheid?

ds. Harrie Strubbe