

Nieuwsbrief 21, week 41

Beste leden en belangstellenden van de
Protestantse Gemeente Terpoarte,



Kerkdienst

Komende zondag, **11 oktober is er geen dienst.**

In plaats daarvan ontvangt u deze nieuwsbrief met achterop een meditatie van ds. Strubbe. Zondag **18 oktober** is de eerstvolgende dienst om **11.00 uur** in de **St. Jan van Deinum**. Voorganger is dominee Adrie Terlouw, voor de muzikale omlijsting zorgen enkele leden van Advendo. **Zie ook de agenda op de website.**

Ook deze keer is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt. Dit kan door uiterlijk vrijdag 16 oktober om 20.00 uur een mail te sturen naar k.r.iepema@hetnet.nl. Als u niet over e-mail beschikt kunt u ook bellen: 0641217773. Als er meer aanmeldingen zijn dan we plaats kunnen bieden, waar we niet van uit gaan, geldt de volgorde van aanmelding. U krijgt een bevestiging van uw aanmelding.

Collectes.

De diaconale collecte voor zondag 18 oktober is voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat. U kunt hiervoor geld overmaken op NL47RABO 03132 00 181 t.n.v. Diaconie Terpoarte.

Voor het eigen kerkenwerk kunt u geld overmaken naar NL88RABO 01193 57 941 t.n.v. Protestantse Gemeente Boksum-Blessum-Deinum.

De Trjilling.

Voorlopig zal dit de laatste nieuwsbrief zijn, in week 43 verschijnt ons kerkblad de Trjilling weer. Belangstellenden die geen gemeentelid zijn kunnen zich abonneren, even een mailtje naar scriba@terpoarte.nl of een telefoontje naar 058 2541204. In november hopen we weer **iedere zondag** dienst te hebben, maar U moet zich **ook in november blijven aanmelden**. Ons coronawerkgroepje, waarvan ons kostersechtpaar deel uitmaakt, heeft inmiddels genoeg ervaring opgedaan met een veilige organisatie binnen de coronaregels.

Activiteiten 2020-2021

Normaal komt er omstreeks deze tijd altijd een activiteiten gidsje uit met activiteiten voor het winterseizoen. Nu zullen de activiteiten die mogelijk zijn in de Trjilling vermeld worden. U kunt zich daar dan kort van tevoren voor aanmelden. Zoals ieder jaar zijn hierbij ook niet gemeentelieden van harte welkom.

De, dit voorjaar uitgestelde gemeenteavond.

Het afgelopen voorjaar schoot onze jaarlijkse gemeenteavond er door het virus bij in, toch wil de kerkenraad graag met u van gedachten wisselen. Gemeentelieden krijgen volgende week een uitnodiging in de bus om een gemeentemiddag of avond (in 2 X vanwege coronaregels) bij te wonen in de Sint Jan op 19 okt. as. om 15.00 of 20.00 uur.

Namens de kerkenraad, Frouwkje v/d Veen-Sjaarda

Schrijven voor mensenrechten.

Nu we zoals we gewend waren niet meer maandelijks met een schrijfactie van Amnesty International in de kerk kunnen staan vragen we u om rechtstreeks naar de website van Amnesty te gaan om op te komen voor gewetensgevangenen.

Roep Wit-Rusland op om oppositieleider Maryia Kalesnikava onmiddellijk vrij te laten. Bij deze vragen we u om een handtekening te zetten onder de petitie voor Maryia Kalesnikava. Ga naar

www.amnesty.nl. Klik op: Kom in actie. Daarna op bovenstaande tekst. Daar staat precies wat u moet invullen. Ook kunt u daar de inhoud van de petitie lezen. Maryia Kalesnikava krijgt mogelijk 5 jaar cel wegens een valse aanklacht. Op 7 september werd de bekende Wit-Russische oppositieleider Maryia Kalesnikava op klaarlichte dag opgepakt en weggevoerd door gemaskerde mannen in burgerkleding. Al snel bleek dat de Wit-Russische autoriteiten hierachter zaten. Ze werd naar de grens gebracht maar weigerde haar land te verlaten. Nu wordt ze beschuldigd van het 'ondermijnen van de nationale veiligheid' en kan 5 jaar gevangenisstraf krijgen. Maryia Kalesnikava heeft geen enkele misdaad gepleegd. De autoriteiten willen haar de mond snoeren en een afschrikwekkend signaal afgeven. In Wit-Rusland gaan vreedzame demonstranten al wekenlang massaal de straat op om te demonstreren tegen president Loekasjenko.

Namens de werkgroep opkomen voor gewetensgevangenen, Baukje Fortuin.

Personalia:

Mevr. R. Miedema-Kooistra uit Deinum viert 14 oktober as. haar 80igste verjaardag. We wensen u ondanks alle beperkingen een fijne dag en gezondheid voor het komende jaar.

Namens de Trjilling redactie, Tietsje Weiland

Beleeftafel terug en vooruitblik.

In de afgelopen drie weken zijn we van start gegaan met de beleeftafel. In de dienst van de startzondag heeft de gemeente kunnen zien hoe het jaarthema in verschillende creatieve werkvormen ook een plekje kan krijgen rond de dienst. Na de dienst is de beleeftafel ook twee keer in ons huis geweest. De 3^e keer viel helaas in het water door corona. Voor de beleeftafel zijn er golfjes toegevoegd aan het stromende water en kinderen hebben aangegeven waar zij gelukkig van worden door het maken van een geluksmachine. Kinderen werden blij en gelukkig van leuke schoolvakken als bijvoorbeeld aardrijkskunde, van lekkere dingen, dansen, voetballen en vriendschappen. Na de vakantie gaan we met frisse moed weer een nieuwe serie van de beleeftafel aanbieden en zullen we ook wat spel materiaal klaarleggen voor buiten en wat filmpjes uitzoeken die bij het thema van de serie horen. Op zondag 18 oktober zal het thema van de nieuwe serie bekend worden gemaakt. Om de 4 weken zal er een nieuw thema zijn. Als 'Ons Huis' open is zal dit herkenbaar zijn aan de vlaggetjes buiten. De eerst volgende data zijn 19 en 28 oktober en 2 en 11 november van 15-17.00 uur



Colinda en Aafke

De profundis (bij de zondagspsalm: 130).

'Uit de diepten'. Het is het bekende begin van psalm. Opmerkelijk genoeg een van de populairste psalmen. Er bestaat een boek (*De profundis, psalm 130 in de Nederlandse taal*) waarin maar liefst 250 versies van dit klassieke Hebreeuwse gedicht zijn opgenomen! Het zou kunnen dat deze psalm hier in de lage landen met die grijze luchten boven het polderland bijzondere weerklank heeft gevonden. Veel van ons protestantisme wordt nog altijd gekenmerkt door gebukt gaan onder

schuldbesef en zelfdepreciatie, soms met alle gevolgen van dien. Maar hoe dan ook: het lied heeft zijn sporen nagelaten, in de klassieke muziek, in requiemmissen, in de literatuur (Oscar Wilde).

Maar wat is het eigenlijk voor lied? Een van de zeven boeteliederen, is dan het correcte antwoord volgens de traditie. Maar in hoeverre heeft deze psalm nu met *schuld en boete* van doen? Willem Barnard zegt daarover: deze psalm heeft toch meer van een kyrieleis dan van een confiteor. In gewoon Nederlands: het is toch meer een roepen om ontferming dan een belijden van schuld. Niet dat dat laatste niet aan bod zou komen, maar minder nadrukkelijk en in elk geval niet als hoofdthema: dat is eerder dat van vergeving, verlossing en verwachting. En dus niet het jezelf wentelen in een soort masochistische zelfvernedering (de nieswaardige wormen kronkelend in het stof van het gereformeerde pietisme). De Hebreeuwse geest heeft een oneindige eerbied voor de Allerhoogste, maar die gaat niet gepaard met de neiging zichzelf tot het allerlaagste te rekenen!

De dingen lopen, denk ik, wat door elkaar in deze psalm. Het is een roepen uit de diepten, en ja, die hebben met eigen schuld te maken. De roep om ontferming komt niet uit de mond van een onschuldig slachtoffer van de omstandigheden. Het is ook de diepte van het zelfontworpen moeras waaruit we ons helaas niet bij de eigen haren kunnen optrekken. Het klassieke woord 'ongerechtigheden' klinkt: niets is er meer 'recht', alles is scheefgetrokken, goede en solidaire verhoudingen lijken er niet meer toe te doen. Als je die gedachten doortrekt naar onze eigen situatie, de wereldwijde pandemie, dan zie je dingen op dezelfde manier door elkaar heen lopen: het gevoel dat ons iets overkomt en tegelijk het besef van de samenhang met onze levensstijl, onze manier van produceren, ons consumptiepatroon, onze ongebreidelde reislust en ga zo nog maar even door. De dingen staan niet los van elkaar.

De beweging in het lied gaat van laag naar hoog: de Eeuwige wordt gevraagd de oren te spitsen: het moet van ver komen. Maar van één ding is de biddende dichter overtuigd: '*Bij U is vergeving*'. Een klein zinnetje maar precies waar het om draait: totale vergeving. Kom daar maar eens om in mensenland! Opgetild worden uit je mistappen, met een schone lei opnieuw verder kunnen!

Maar het gaat dus ook om die andere diepten, de ondoorgrondelijkheden van het wereldgebeuren waar je als mens in betrokken bent en die soms, of vaak, een boosaardige draai nemen en dan verwoestend werken. Uit al die diepten klinkt ook dat 'ontferm U'.

Maar in het geloof kan niets geforceerd worden. Dat weet de dichter ook. Geloven is ook 'wachten'. Wachten in de zin van op wacht staan (en dus niet onderuit zittend met de handen in de schoot), uitzien naar het eerste licht. De nacht waarin wij leven is immers ook een 'diepte'. Wij spreken van diepe duisternis, niet van de hoop. Een boetepsalm? Of toch meer een lied van hoop, hoop op een nieuw begin.

Ds. Harrie Strubbe