

Activiteiten in november en december

Voor alle activiteiten is opgave noodzakelijk.

Voor de komende twee maanden staat er het volgende op de rol:



Meegelezen en meegedacht

Ook dit seizoen weer in het programma: zo nu en dan je samen buigen over de lezingen voor de zondag.

En eigenlijk steeds met de vraag: wat lees jij daar nu, wat roept dat bij jou op? Meestal is dat een exercitie die je als predikant in je eentje doet, in de stilte van de studeerkamer, maar het kan heel verrassend en vruchtbaar zijn om dat ook eens met anderen te doen. Gewoon omdat anderen misschien wel met heel andere ogen naar de verhalen kijken en heel andere dingen horen, of heel andere vragen hebben. Inzichten en associaties waar je zelf nooit op zou zijn gekomen. Korte bijeenkomsten in de week voorafgaande aan bedoelde zondagen.

We doen dit komend seizoen drie keer.

Datum: Maandag 7 december

Tijd : 19.30 uur-21.00 uur

Plaats: Ons Huis

Opgave vóór 2 december activiteiten@terpoarte.nl

Kerkhistorische verkenningen

Een vast programma-onderdeel inmiddels. Het vijfde seizoen kerkhistorische verkenningen. Kerkgeschiedenis klinkt al gauw als een hobby met een stoffig imago. Toch is als je goed kijkt niets minder waar. Want ook kerkgeschiedenis vertelt van mensen van vlees en bloed, met hun passies, overtuigingen, beperkingen en malligheden. Maar in alle gevallen wel mensen die op hun manier bezig zijn geweest met geloven, met het verhaal van God en de wereld.

De eerste verkenning is dit najaar. We gaan daarvoor naar de 17^e eeuw. De eeuw die wij vooral kennen als de Gouden Eeuw: een eeuw waarin de Vrede van Munster een einde maakt aan een langdurig conflict tussen de jonge Republiek en Spanje. Een eeuw van grote economische expansie. Het is ook de eeuw van Rembrandt. En het is een eeuw waarin op het gebied van de geestesgeschiedenis van alles gebeurt. Zeker ook in ons eigen land.

Onze eerste verkenning brengt ons op het spoor van ene Petrus Serrarius. Wie?, zult u denken. Dat is niet zo gek, want bij het grote publiek is deze van oorsprong Waalse theoloog, mysticus, alchemist, jodenvriend en chiliast, een totale onbekende. Maar dat maakt hem niet minder interessant. Woonachtig in Amsterdam maakte hij deel uit van een internationaal netwerk van religieuze nonconformisten, die er onder invloed van mensen als Boehme, Comenius maar ook de Joodse messias Sabbatai Zevi, tal van wonderlijke ideeën op na hielden: over het einde van deze wereld, over het aanstaande duizendjarig Rijk en over spiritualiteit en mystiek. Nieuwsgierig geworden? Welkom dan!

Datum: maandag 23 november Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Plaats: Ons Huis

Leiding: Harrie Strubbe

Opgave vóór 21 november activiteiten@terpoarte.nl

Vertelavonden

Een mens leeft niet om te werken, maar werkt om te leven. Zo wordt wel gezegd. Maar in beide gevallen kan het werk echt een belangrijk deel van het leven van mensen zijn, waar ze vreugde aan beleven (en eerlijk is eerlijk, soms ook zorg en ergernis) , waar ze zelfs een deel van hun identiteit aan ontlenen. Alleen weten we dat vaak niet echt van elkaar. Hebben we soms maar een vaag idee van wat een ander eigenlijk doet. Zo ook van mensen die je misschien wel wekelijks in de kerk ontmoet of op andere plekken. Eigenlijk is dat best raar en vooral ook jammer. Want daar kunnen soms inspirerende verhalen achter schuil gaan. Daarom dit seizoen een nieuw initiatief: vertelavonden. Telkens nodigen we twee mensen uit om iets over hun werk te vertellen om daar vervolgens nog wat over door te praten.

Voor de eerste keer hebben we **Thom Miedema en Willeke van der Plas** gevraagd om het spits af te bijten, de een over boer-zijn in deze tijd, de ander over haar werk bij de GGZ. Dat beloven boeiende verhalen te worden. Hieronder leest u een korte introductie op hun verhaal.

De vraag was: Wil je iets vertellen over je werk en over hoe dat deel is van je leven? Ik heb ja gezegd. Opgeleid tot psychiater en afgeleid door management. Mis je dan de patiëntenzorg niet? Nee, want de zorg is nooit ver weg en als ik voor de medewerkers zorg, zorg ik ook voor de patiënten.

Ik vind het leuk hier verder over te vertellen en in gesprek te gaan.

Groet, Willeke



Beste mensen,

Vertel avond over je werk

Dat is de activiteit waar Rika mij voor benaderde een paar weken geleden

Wat weten we van elkaar over wat ons dagelijks bezig houdt en waar we ons werkplezier uit halen

Ik heb daar graag ja op gezegd. Het lijkt me leuk om jullie mee te nemen in mijn gedachten over boer

zijn in deze tijd maar ook jullie te vertellen over mijn drive om naast mijn werk op de pleats

bestuurlijk actief te zijn zowel binnen als buiten de agrarische sector

Ontmoet jullie daarom graag op 1 december

Groetnis, Thom

Nieuwsgierig geworden? Meld je dan aan.

Datum: dinsdag 1 december

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Plaats: Ons Huis

Opgave vóór 25 november activiteiten@terpoarte.nl

Boeken



De herfst en de winter staan weer voor de deur: grijze dagen en lange avonden: tijd voor een goed boek dus. Daarom ook dit seizoen weer twee boekenavonden. Op de eerste worden er boeken geïntroduceerd. Noem het leestips. Het is dus niet noodzakelijk er zelf ook al een letter van gelezen te hebben.

Op deze introductieavond dit keer geen twee maar vier boeken. Dat klinkt nogal ambitieus, maar het gaat om een losse roman, **'Moedervlekken'** van Arnon Grunberg en de Cromwell-trilogie van Hillary Mantel: **'Wolf hall', 'Het boek Henry' en 'De spiegel en het licht'**.

De trilogie neemt ons mee naar de tijd van de roemruchte Hendrik de Achtste, koning van Engeland in de eerste helft van de 16^e eeuw. We hebben het dus over historische romans die ons meenemen naar het hof van genoemde koning. Maar niet hij is de hoofdpersoon van deze

romans, maar de hoogstopmerkelijke figuur van Thomas Cromwell, (niet te verwarren met Oliver Cromwell, een eeuw later). Deze Thomas is een smidszoon uit een van de mindere wijken van het toenmalige Londen. Maar zijn geringe komaf verhindert niet dat hij tot ongekende hoogte opklimt in de hiërarchie van het hof: de eerste man na de koning, althans formeel, want in de praktijk is hij soms de machtigste man in het rijk. Tot grote ergernis van de oude adel. Neem daarbij de toestanden rond de vele vrouwen van de koning, de politieke situaties in Europa en er is genoeg stof voor 2500 bladzijden vol intriges, politiek geschuif en gekrakeel, naast persoonlijk vreugde en leed. Fascinerende literatuur, niet voor niets bekroond met de Bookerprize (de eerste twee delen)

Arnon Grunberg schreef al veel romans. Romans die het de lezer meestal niet gemakkelijk maken. Verwacht bij Grunberg niet een verhaal om in weg te dromen, nee, Grunberg zorgt ervoor dat wij ons verbazen en ergeren en soms niet weten wat we met de bizarre situatie of de grillige hoofdpersoon aan moeten. Zo is het ook in *Moedervlekken*. Een boek dat alleen al om die reden een introductie verdient.

Hoofdpersoon is Otto Kadoke. Hij werkt als psychiater in een crisiscentrum, hij dient mensen met een doodswens voor het leven te behouden. Kadoke is kinderloos, van middelbare leeftijd maar niet onaantrekkelijk voor artsen in opleiding. Na een grensoverschrijdende ontmoeting loopt het professionele en privélevn van Dadoke definitief in het honderd.

Datum: donderdag 10 december Aanvang: 20.00 uur Plaats: it String Boksum
Leiding: Japke Wiersema en Harrie Strubbe

Opgave vóór 4 december activiteiten@terpoarte.nl



Filmhuis Terpoarte: La fille inconnue

Een sociaal drama van de gebroeders Jean-Pierre en Luc Dardenne uit 2016 (Belgie)

Jenny is een jonge huisarts in Seraing(Luik). Op een avond wordt er aangebeld maar ze besluit om niet te reageren. De volgende dag wordt een jonge vrouw dood aangetroffen. Jenny voelt zich schuldig en zet alles op alles om de identiteit van het meisje te achterhalen. Een film die onder de huid kruipt. Een verhaal over niet weggijken en compassie.

Datum : dinsdag 15 december Aanvang: 20.00 uur Plaats: It String Boksum

Opgave vóór 9 december activiteiten@terpoarte.nl

Kerstfeest voor senioren:

Thema: "Licht in onze ogen"

Licht dat ziende maakt
dat ons doet bestaan
dichter bij elkaar
en dat het hart verwarmt.

Lieve mensen,

Graag willen we ook dit jaar de Kerstviering door laten gaan.

Het zal een wat aangepaste viering worden met een eenvoudige liturgie , ook mede omdat er niet gezamenlijk gezongen mag worden, en met een soberder maaltijd.

Deze keer ook niet in Ons Huis, maar in de St.Janskerk.

Ondanks de onzekere en lastige Coronatijden hopen we dat u het aandurft om samen Kerst te vieren en we nodigen u hierbij van harte uit op **woensdag 23 december 2020**, aanvang **16.30 uur** in de **St. Janskerk** te Deinum.

U kunt zich opgeven (graag vóór 14 december) bij Alie Hessels.

Email famhessels79@gmail.com of tel. 06 34495310/058 2542085.

Met een warme groet,

namens de Kerstcommissie ,

Alie Hessels.