

Nieuwsbrief 25, week 51

Beste leden en belangstellenden van
Protestantse Gemeente Terpoarte,



We waren net weer een beetje opgestart...

Er is een mooie KerstTrjilling uitgekomen met achterop de kerkdiensten. Er is huis aan huis een kerstbrochure verspreid met al onze kerkdiensten en activiteiten. En nu moeten we alles weer afblazen. Nou ja moeten, godsdienstige activiteiten mogen doorgaan met maximaal 30 personen. Maar daar willen we geen gebruik van maken. Het voelt niet goed als wij lekker doorgaan en alle andere bijeenkomsten niet mogen. Het gaat er tenslotte om, zoveel mogelijk contacten te vermijden.

Maar in tegenstelling tot dit voorjaar kunnen we nu in Deinum onze diensten 'livestreamen'. En dat gaan we wel doen. De kerkenraad heeft daarom besloten dat, zolang de lockdown duurt, alle geplande diensten in Deinum gehouden worden zonder kerkgangers. Er is één uitzondering, de dienst op 'derde' kerstdag, 27 december gaat helemaal niet door.

Achterop de Trjilling staan de tijden, de voorgangers en de collectiedoelen. Geld kan worden overgemaakt. De rekeningnummers staan ook in de Trjilling. Op onze eigen website, www.terpoarte.nl, is in de agenda bij de betreffende dienst de liturgie van de dienst te vinden.

De eerste twee keren dat de dienst via internet te volgen was ging er aan het begin wat mis. Pas na een kwartier kwamen we in de lucht. Het mankement is gevonden en er is ons verzekerd dat het zondag goed zal gaan. Dus om te beginnen, zondag 9.30 uur www.kerkdienstgemist.nl en zoek op kerk Deinum.

Alle andere activiteiten die gepland waren verschuiven tot na 19 januari.

De huiskamerbijeenkomsten voor kinderen staan even stil zolang de school gesloten is.

Helaas kan ook de planetenwandeling voor kinderen in de aangekondigde vorm niet doorgaan. Er wordt gewerkt aan een alternatief.

De aangekondigde eucharistieviering in Boksum van de Oud Katholieke Kerk gaat niet door.

Het is vreselijk jammer allemaal, maar it is net oars.

Zie voor actuele informatie ook www.terpoarte.nl.

Met hartelijke groet,

Kees Iepema, voorzitter kerkenraad.

-DE KERSTVIERING VOOR SENIOREN GAAT NIET DOOR-

Beste mensen,

Na de toespraak van onze premier Rutte afgelopen maandag, met de boodschap dat het aantal Corona patiënten weer snel stijgt, is heel het land in strenge lockdown gegaan.

Het kwam niet helemaal als donderslag bij heldere hemel, maar als dan het bericht komt is dat toch een teleurstelling en vallen heel wat (al aangepaste)plannen in duigen.

Een aantal van u had zich al opgegeven, maar na overleg hebben we toch moeten besluiten dat de Kerstviering helaas niet door kan gaan. We vinden het heel erg jammer en hadden het graag anders gewild, maar we kunnen daar op dit moment niks aan veranderen. Hopelijk kunnen we in de loop van volgend jaar wel weer een gezellig samenzijn organiseren.

Ondanks alles wensen we u hele fijne, liefdevolle en warme Kerstdagen toe en een goed Nieuwjaar!

Met een hartelijke groet,

namens de Kerstcommissie

Alie Hessels



Liturgische schikking

Er is tijdens advent elke zondag weer een liturgische bloemschikking. De basis hiervoor bestaat uit een zelfgemaakte open schaal, opgebouwd uit driehoekjes. Deze wordt op vier pijlers geplaatst. Het getal 3 staat symbool voor de verbinding tussen het goddelijke, de mens en de andere mens daar tegenover. Het getal 4 verwijst naar de vier adventszondagen, maar ook naar de vier windrichtingen.

De schaal staat symbool voor de plek waar jouw wieg of kribbe heeft gestaan. Een basis waaruit je tot bloei mag komen in Gods licht.

Op de foto de schikking van derde advent.

In de lezing van derde advent wordt er gesproken over Johannes de Doper, een wegbereider naar een betere toekomst. Het groene mos doet denken aan groei, en groen is de kleur van het Goede Leven. De weg die men moet afleggen om dit Goede Leven te mogen ervaren is voor iedereen anders.

Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met blijdschap. Hul mij in kleuren en geuren van zacht mos. Ontsteek het derde licht dat buigt naar het Noorden. Hemel en aarde raken verbonden. Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van zachte knoppen; het goede leven breekt door, hoe ieders weg ook loopt.

Een andere kerst dan gedacht

Alles gaat dicht, wij blijven open (niet de kerk, maar het hart). Ik had hem zelf wel verzonnen willen hebben, deze oneliner, maar ik heb hem geleend. Van niemand minder dan “collega” Gremdaat! Maar hij slaat wel de spijker op zijn kop. Als het gaat om de kerken en als het gaat om hoe we met elkaar deze tijd door gaan maken. Dat er iets zou gaan gebeuren, dat zagen we vorige week wel aankomen: de cijfers explodeerden. Maar dat het zo snel en vergaand zou zijn.....al mag de Hema nog steeds voor worst en taart openblijven, snapt u het nog? Maar in alle ernst, voor heel veel ondernemers is de klap in deze toch economisch gezien lucratieve periode van het jaar hard aangekomen. En anders wel voor de scholen, die dit ook niet zagen aankomen.

Met zijn allen dan maar chagrijnig worden? Liever niet. Indachtig de woorden van de TV-dominee: wij blijven open, met het hart. Als we ergens behoefte aan hebben is het dat. Een open hart, een open blik, een open oor. Natuurlijk is het gewoon balen, net nu, in deze weken. Maar terugdenkend aan de overvolle winkelstraten rond Black Friday heb ik ook zoiets: voor zelfbeklag is in elk geval niet voor iedereen ruimte. De samenleving heeft het ook over zichzelf afgeroepen. En na de horeca moeten nu ook tal van andere ondernemers de tol betalen. “Nederland gaat op slot” kopte Trouw afgelopen

dinsdag. Ja , heel Nederland, behalve kerken en gebedshuizen. Wel, leg dat anno 2020 maar eens uit aan de rest van de samenleving!

Wij zullen geen gebruik maken van die uitzonderingspositie. En gelukkig blijven vele kerken voor deze lijn te kiezen. Gaan we dan dicht? Ja en nee. We gaan online, met in de kerk alleen maar medewerkers. Maar we zijn er dus wel, met een open hart. En ja, zo’n beslissing neem je ook met pijn in het hart, maar onze samenleving is vol van mensen die met pijn in het hart hun nering (opnieuw) hebben moeten sluiten. En wij sluiten nog maar ‘bij wijze van spreken’. Want we leven anno 2020 en we hebben technische hulpmiddelen. Dus dat schermen met vrijheid van godsdienst (dat volgens mij trouwens vooral over de inhoud gaat en niet over de vormgeving) is gewoon niet op zijn plaats. Het is balen, zeker, je stelt je de viering van kerst en van elke zondag anders voor, maar een uitzonderingspositie, nee, dankjewel. Als je hart hebt voor de samenleving, dan lijd je mee. Dat klinkt pathetisch, maar zo is het niet bedoeld. Als je een open hart hebt, dan maak je ook je keuzes, in solidariteit. Dus “alles gaat dicht, wij blijven open (niet de kerk, maar het hart)”. Hou het goed met elkaar, geeft licht, geef de liefde een gezicht.

Gezegende dagen gewenst!

Harrie Strubbe