

**Liturgie voor de onlineviering op  
de 6<sup>e</sup> zondag na Epifanie**

**Deinum, 14 februari 2021**



-Orgelspel

-Woord van welkom en mededelingen

-Beginlied '**Longing for light**' door Petra Berger ( lied 1005)

*Zoekend naar licht, hier in het duister  
zoeken wij U, waarheid en kracht.  
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,  
Schijn in de donkere nacht;  
Christus, ons licht,  
Schijn door ons heen, schijn door het duister.  
Schijn ook vandaag, hier in uw huis.*

*Zoekend naar rust, zijn wij vol zorgen  
zoekend naar hoop, troost in uw woord.  
Spreek dan door ons heen tot de verdrukten  
zo wordt uw stem gehoord.*

*Zoekend naar brood lijden zij honger,  
zoekend naar water lijden zij dorst.  
Maar ons uw brood, breek ons voor allen,  
U bent de vredevorst.*

*Zoekend naar troost zijn velen dakloos,  
zoekend naar warmte zijn velen koud.  
Maak ons een huis van levende stenen,  
schuilplaats door U gebouwd.*

*Met zoveel gaven aan ons gegeven,  
voor zoveel leed, zoveel gemis.  
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,  
totdat uw rijk hier is.*

- V. : De Heer is met jullie allen!
- Gem.: Zijn vrede is met jou.
- V. : Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
- Gem.: Schepper van hemel en aarde

-Psalm 31 als psalmgebed

*Doe over uw dienaar uw Aanschijn lichten,  
wil mij door uw trouw verlossen.*

*Bij U, o Heer, zoek ik toevlucht,  
laat mij niet voor altijd beschaamd staan.*

*Gij, in uw gerechtigheid, geef mij uitkomst,  
neig tot mij uw oor, kom mij haastig redden.*

*Wees mij een rots ter bescherming,  
een burcht die mij beveiligt,*

*Ja, Gij zijt mijn rots, mijn vesting,  
getrouw aan uw Naam, wees mijn gids en leidsman.*

*In uw hand beveel ik mijn geest,  
Heer, die mijn lossen wil wezen  
Gij, die een God zijt van waarheid.*

*Wees mij genadig, Heer, het is mij bang te moede  
mijn oog is mat van droefheid,  
en zo ook mijn ziel en lichaam.*

*'t Is of mijn leven verkwijnt van verdriet,  
mijn jaren vergaan in zuchten,  
mijn kracht bezwijkt van ellende  
als was mijn gebeente vervallen.*

*Maar ik blijf, Heer, op U vertrouwen,  
houd vol, dat Gij mijn God zijt,  
dat mijn levenstijd in uw hand is geborgen.*

*Red mij uit de macht van mijn haters,  
van degenen die mij vervolgen,*

*Doe over uw dienaar uw Aanschijn lichten  
Wil mij door uw trouw verlossen.*

*Aan Vader, Zoon en Heilige Geest de glorie,  
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen*

-Bij de zondag

-Kyriegebed

-Gloria: Lied 308a

Gloria in excelsis Deo, Deo gratias.

-Gebed van de zondag

-Profetenlezing: 2 Koningen 5 ( NBV)

*Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd, want de Eeuwige had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan huidvraat. Nu hadden de Arameeërs op een van hun strooptochten uit Israel een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van Naäman. Zij zei tegen haar meesteres: Ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen.*

*Naäman reed met zijn strijdswagen naar het huis van Elisa. Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen: "Baad u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond zijn en zult u weer rein zijn."*

*Kwaad ging Naäman weg. "IK had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen", zei hij. "En dat hij de naam de Heer, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken, en zo de huidvraat zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar, soms niet beter dan alle wateren van Israel?! Had ik niet daarin kunnen baden om rein te worden?"*

*Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden: 'Maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: 'Baad u, en u zult weer rein worden, moet u dat zeker doen!'*

*Hierop daalde Naäman af naar de Jordaan en dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals de godsman hem had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein. Toen keerde hij met zijn hele gevolg terug naar Elisa en maakte bij de godsman zijn opwachting.*

-We luisteren naar 'Come Healing', Leonard Cohen

*O gather up the brokenness and bring it to me now  
The fragrance of that promises you never dared to vow*

*The splinters that you carry, the cross you left behind  
Come healing of the body, come healing of the mind.*

*And let the heavens hear it, the penitential hymn  
Come healing of the spirit, come healing of the limb.*

*Behold the gates of mercy, in arbitrary space*

*and none of us deserving the cruelty or the grace.*

*O solitude of longing where love has been confined  
Come healing of the body, come healing of the mind.*

*O see the darkness yielding that tore the light apart  
Come healing of the reason, come healing of the heart.*

*O troubled dust concealing an undivided love  
The heart beneath is teaching  
to the broken Heart above.*

*O let the heavens falter and let the earth proclaim;  
Come healing of the altar, come healing of the Name.*

*O longing of the branches, to lift the little bud  
O longing of the artiries to purify the blood*

*And let the heavens hear it, the penitential hymn  
Come healing of the spirit, come healing of the limb...*

-Evangelië : Marcus 1: 40-45 (vert. M. van der Zeyde)

*Op een keer komt daar bij hem een lepralijder.  
Die valt smekend voor hem op de knieën,  
al roepend: "O, als u dat wou!  
U vermag het, mij rein te maken!"  
En Jezus kreeg deernis met hem,  
stak zijn hand uit en raakte hem aan  
en zei tot hem: "Goed. Wéés dan rein!"  
En terstond trok zijn lepra weg:  
hij was rein geworden.  
Toen voer Jezus hard tegen hem uit  
en verjoeg hem meteen, met de woorden:  
'Denk erom dat je hier met geen mens over praat!*

*En nu wég, laat je zien aan de priesters  
en breng dan de offers voor je genezing  
die Mozes heeft voorgeschreven;  
laat dat hun een getuigenis zijn.’  
Maar de man stond nauwelijks op straat  
of hij trompette het rond,  
zijn verhaal aan iedereen slijtend.  
Toen kon Jezus niet meer in de stad verschijnen;  
Hij hield zich daarbuiten op in eenzaamheid.  
En toch bleven de mensen komen:  
overal vandaan naar Hem toe.*

-Lied 837: 1 en 4

*Iedereen zoekt U, jong of oud,  
speurend langs allerlei wegen:  
kronkelig, vreemd of recht, vertrouwd –  
meester, waar kom ik U tegen?  
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,  
moe van onszelf en zonder kracht,  
dorstend naar liefde en zegen.*

*Koning, uw rijk is zo nabij –  
open mijn ogen en oren!  
Onrustig is mijn hart in mij,  
totdat het nieuw wordt geboren.  
Daarom zoekt U elk mensenkind.  
Zoek, herder, mij, totdat ik vind  
en steeds meer bij U zal horen.*

-Overdenking

-Orgelspel

-Voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’

-Slotlied 'God zal met je gaan' ( Sytze de Vries/Job de Bruijn)

*God zal met je meegaan  
als licht in je ogen  
als lamp voor je voet  
als hand op je hoofd  
als arm om je schouder;  
als baken bij ontij en verte die wenkt  
als groet op je lippen en hoop in je hart  
als stem die je uitdaagt  
en woord dat je voorgaat.*

-Zegen

-Orgelspel