

Beste leden en belangstellenden van
Protestantse Gemeente Terpoarte,



Voorlopig nog even door met online diensten

Op 14 februari kunnen we nog geen diensten met kerkgangers houden, wat we wel een beetje hadden gehoopt. We gaan nu in ieder geval t/m zondag 28 februari door met online diensten in Deinum. Daarna zien we wel weer wat er mogelijk is. De activiteitencommissie biedt ook enkele activiteiten online aan. Zie hiervoor de agenda op www.terpoarte.nl.

Komende online diensten

14 februari online kerkdienst Deinum, predikant ds. Harrie Strubbe, organist Lucas Wiersema, taal Nederlands

21 februari online kerkdienst Deinum, Eerste zondag van de veertigdagentijd, predikant ds. Harrie Strubbe, organist Ruurd Salverda, taal Frysk

Ze zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Zie verderop in deze nieuwsbrief voor informatie over de diaconale collectes.

Stichting Present

De stichting Present is op zoek naar vrijwilligers. We voldoen graag aan hun verzoek om dit in onze nieuwsbrief te vermelden. Het gaat om vrijwilligers voor administratie en communicatie.



De werkzaamheden vinden plaats onder leiding van onze coördinator Nynke- Rixt van Dijk, die ook zorgt voor een goede inwerkperiode. De uitgebreide vacatures staan op de website www.presentleeuwarden.nl

Wilt u verder informatie over deze functies, dan kunt u bellen met de genoemde coördinator tel. 0623501576 of de voorzitter van het bestuur Pieter Kooistra tel. 0582880038

Van harte aanbevolen.

Huispaaskaarsen

Ook dit jaar kunt u een huispaaskaars bestellen. De prijzen variëren van 20,50 euro (25 cm) tot 58,95 euro (60cm). Zie

<https://www.bocashop.nl/huispaaskaarsen-2021.html> U kunt uw bestelling doorgeven aan Willeke van der Plas, tel. 2542429. Graag

voor 1 maart, dan kan de bestelling samen met de paaskaarsen voor de kerken en hoeft u geen verzendkosten te betalen.

Met hartelijke groet,

Kees Iepema, voorzitter kerkenraad.



Voor de kinderen



Bericht van de Huiskamer Knuffel. Hoe gaat het met mijn vrienden en vriendinnen?

Bij mij thuis is het nu wat saai leven. Ja.. je weet wel die Lock down, niet leuk... Wat doe je eraan...Nu dacht ik misschien hebben jullie ideeën voor mij? Om de boel op te fleuren?

Ik zelf wil filmpjes gaan maken over van alles, ik zit ook te denken aan een wekelijkse uitzending vanuit de huiskamer... Ik moet alles nog leren ..Willen jullie helpen mee denken? Jullie ideeën, tekeningen, verhalen, brieven mogen ook in de brievenbus gepost worden. Ben je even buiten loop dan naar Ons huis Tsjerkepaed 11 in Deinum.

Eerdaags wil ik gaan oefenen met mijn eerste film, ik denk eerst dat ik alleen live moet starten maar wellicht kunnen jullie online mee kijken, naar mijn oefenen met opnemen en tips geven. Jullie hebben inmiddels ervaring met online activiteiten.

Hoe het verder gaat en of het lukt horen jullie nog van mij...

Gooi je opfleur ideeën gerust in de brievenbus of stuur ze online.

Ik wens jullie fijn weekend! **GENIET van het Buiten leven!**



Het mailadres van de Huiskamer Knuffel is Terpoarte@gmail.com of app 06 14112270

PS. Er is echter probleempje, er is geen brievenbus bij de huiskamer kwam ik achter. We kunnen er een maken of heeft iemand er nog één over? 😊 De post mag zolang ook bezorgd worden op St Janswei 62. 🏠👤

Vr. groet, Colinda

Kerk-zijn ten tijde van corona

Voorlopig lijkt er dus nog niet veel te veranderen en zijn we dus deels aangewezen op technische hulpmiddelen, zoals online vieringen en ontmoetingen. Het is mooi dat die mogelijkheden er zijn, maar het maakt je ook kwetsbaar, zoals afgelopen zondag maar weer bleek: de Wet van Murphy leek aan het langste eind te trekken: de digitale liedjes lieten het afweten en uiteindelijk zou er pas na 25 minuten beeld zijn. Het zou zo maar kunnen dat de meesten van u toen al naar Omrop Fryslân waren overgeschakeld. Dat kan dus allemaal gebeuren. Vervelend, maar het is niet anders. Blijf daarom de website in de gaten houden voor wat er eventueel te gebeuren staat.

Meeleven

In de vorige nieuwsbrief werd al melding gemaakt van de situatie van dhr. Henk Koningsveld. We leven met hem en de zijnen mee in zijn ziekzijn, die fase van loslaten, balans opmaken en langzaam inleveren. Misschien eens een kaartje ter bemoediging door de bus?

Dat laatste is misschien ook wel eens mooi voor onze gemeenteleden om utens: mw. J. van Groning-Hanenburg (Nij Mellens) en mw. Talsma-Hietkamp (Hofwijck). Zij zullen een groet uit ons midden zeker waarderen.

Verder wensen we allen die met ziekte, verdriet of andere zorgen te maken hebben, alle goeds en sterkte toe.
ds. Harrie Strubbe

Collectes

14 februari collecte Noodhulp Ethiopië voor noodhulp en rampenpreventie. Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de Kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Beter is het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en ze leren welke gewassen beter tegen droogte kunnen. Vrouwen leren op andere manier geld te verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt.

21 februari collecte Werelddiaconaat Kerk in Actie voor Moldavië. Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft grote gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. KIA ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

Als ik niet meer....

Als ik niet meer goed kan lopen,
geef jij mij dan jouw arm?

Als ik niet meer op verbetering durf hopen,
maak jij mijn koude hart dan warm?

Als ik stilsta op deze aarde,
die maar jakkert en maar jaagt,
geef jij mijn leven dan weer wat waarde,

zodat mijn eenzaamheid vervaagt?

Als ik schreeuw en huil van binnen

laat jij mij dan niet alleen?

Wil jij dan iets voor mij verzinnen,
draag jij mij door die moeite heen?

Pas dan komt mens-zijn tot zijn recht,
als in de diepte van het leven,
liefde niet alleen met woorden wordt gezegd,
maar daadwerkelijk aan de ander wordt gegeven

Addy Oostdijk

Uit: Medemens 5 Kerk in Actie



Dandi Polii

Dandi Polii wordt door onze diaconie gesponsord voor zijn opleiding theologie. Het gaat goed met Dandi, uit vijftien kandidaten is hij gekozen om deel te nemen aan de Banten Peace Volunteer 2021 conferentie.

Dandi Polii: " Ik ben dankbaar want gekozen uit 15 kandidaten om vrijwilliger te worden in Banten bij Java. Banten Peace Vrijwilliger is een evenement dat zich bezighoudt met vrede en religieuze tolerantie. Speciaal voor jonge Indonesiërs om de generatie te worden die Indonesië realiseert conform PANCASILA (de Indonesische staatsfilosofie). De vrijwilligers zullen het land voorzien van Vrede en Tolerantie en het verspreiden van waarden van vrede." De diaconie

Terpoarte live

Nu we als Terpoarte door de Lock down niet meer samen naar de kerk kunnen gaan zijn we dubbel blij dat we de diensten via livestream kunnen volgen.

“Hoefolle minsken sjogge der no” zo wordt mij wel eens gevraagd.

Daarom even een aantal kijkcijfers.

Tijdens de kerstdagen waren de kijkcijfers hoger dan het gemiddelde wat ook normaal tijdens de Kerst gebruikelijk is.

Gedurende de maand januari is het aantal kijkers redelijk stabiel.

Iedere zondag zijn er 22 tot 25 mensen die inloggen op kerkdienst gemist ,wat bij gemiddeld 1,5 kijker per inlog maakt dat er ongeveer 35 bezoekers per dienst zijn.

Later in de week kijken de uitslapers of de mensen die eerst de diensten van Omrop Fryslân volgen.

Dit zijn er ook iedere week tussen de 14 en de 18 kijkers.

Dus alles samen hebben we meer mensen die de dienst online volgen dan dat we de laatste jaren gemiddeld in de kerk aanwezig hadden.

Zondag 7 februari dachten we dat we ook het voordeel zouden hebben van de livestream omdat we niet door de sneeuw naar buiten hoefden.

Iedereen in de St. Jan was er klaar voor maar helaas was de dienst door een technische storing pas halverwege de preek in de lucht.

Zo zie je maar weer dat we een aantal zaken soms niet in de hand hebben.

Daaronder vallen de weersomstandigheden en in sommige gevallen de techniek.

We hopen dat de technische mankementen steeds minder voor komen en dat we de mogelijkheden van het systeem steeds beter kunnen benutten.

Namens de kerkrentmeesters

Thom Miedema

Overweging

Gedachten bij de psalm van de zondag

In de psalm van aanstaande zondag, Psalm 31, komen we een zin tegen die we vooral kennen als een van de kruiswoorden van Jezus, het laatste zelfs: ‘Vader, in uw handen beveel ik mijn geest’. De woorden die Jezus volgens het Evangelie sprak op het moment van zijn sterven, waren dus geen vrome opwelling, maar naar goed Joodse gewoonte, psalmwoorden. Het is letterlijk de laatste adem waarop deze woorden drijven. Jezus ademt psalmen in en uit. Dat geeft tegelijk wel een extra lading mee aan die woorden als wij ze lezen, bidden of zingen. Ze hebben iets van wachtwoorden in de nacht, waarmee een mens zich een tunnel van licht bidt.

Als we even doen alsof we dat allemaal niet weten, dan klinkt die 31^e psalm als een klacht die helemaal ingebed is in vertrouwen. De klacht is er dus niet een van blinde wanhoop, maar weet heel nadrukkelijk van een adres: de Eeuwige Trouwe. Het gaat over schuilen bij de Eeuwige, daar veilig zijn. Daar heb je ook overzicht en kun je door alle grote woorden en gekakel heen prikken.

Sprekend van vertrouwen, springt er één beeld nadrukkelijk uit: de hand van de Levende. Twee keer komen we het tegen. Vers 6: In uw handen leg ik mijn leven. En verderop, in vers 16: wat mij overkomt (mijn tijden) ligt in uw handen. Dat heeft met overgave te maken, met jezelf totaal toevertrouwen, in dit geval dus aan de Eeuwige.

Handen....wat zegt dat beeld. Denk aan open handen, die als een beschermende kom worden opgehouden om je te omvatten. Maar als de Schrift spreekt van Gods hand, dan is dat vaak ook de verbeelding van zijn kracht, van zijn reddende, bevrijdende macht. De hand waarmee Hij het donker van de nacht scheurt, waarmee Hij zijn volk uitleidt en de zee doorvoert. De hand waarvan wij zeggen: hoe diep we ook vallen, wij vallen nooit buiten zijn hand, nooit buiten het bereik van zijn liefde. Dat maakt deze psalm tot een krachtig gebed in deze barre tijden. Een gebed van vertrouwen, van “en toch”, van hoop op betere tijden, omdat onze tijden in zijn hand zijn.
ds. Harrie Strubbe