

Nieuwsbrief 29, week 8, 2021.

Beste leden en belangstellenden van
Protestantse Gemeente Terpoarte,



Komende online kerkdiensten:

Ook de komende zondagen zullen de diensten vanuit de Sint Jan van Deinum worden gestreamd. U kunt de dienst vinden op www.kerkdienstgemist.nl, zoek op kerk Deinum, de meesten van u inmiddels wel bekend. Op onze website www.terpoarte.nl vindt u de bij behorende liturgie. Wanneer u het toch prettiger zou vinden om die via de mail te krijgen, kunt u dat aangeven bij de scriba, scriba@terpoarte.nl of tel: 058 2541204.

Zondag 28-02-21, de 2de zondag van de 40 dagentijd gaat dhr. E.C. de Waard voor en op

Zondag 07-03-21, de 3de zondag van de 40 dagentijd ds. J.H. Strubbe. Aanvang beide om **9.30 uur**.

Woensdag 10-03-21, Bidstond voor gewas en arbeid, ook deze dienst wordt gestreamd vanuit de Sint Jan in Deinum. Aanvang **19.30 uur**.

Voor zover we het nu kunnen overzien komt er in week 10 nog een Nieuwsbrief, in week 12 komt er dan weer een Trjilling uit met vermelding van alle diensten rond Pasen.

Frouwkje v/d Veen-Sjaarda

Collectes:

Zondag 28 februari, missionair werk in Nederland. Nu er steeds minder mensen naar de kerk gaan wil dat niet zeggen dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Zo delen ze het Evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. PKN steunt deze pioniersplekken.

Zondag 7 maart, zending; ondersteuning o.a. van christelijke instellingen als Near East School of Theology in Libanon. Deze heeft een regionale functie. Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israel/Palestina en Libanon. Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun kennis toe te passen.

Woensdag 10 maart, Biddag – collecte. U kunt uw gift overmaken op NL47RABO 03132 00 181. Marijke Jansma.

Actie Kerkbalans 2021

Fan 16 oant 30 jannewaris wie der wer Actie Kerkbalans.

It tema fan dit jier wie: Geef vandaag voor de kerk van morgen.

No, dat is troch ús gemeente goed oppakt!

Der is boppe ferwachting tasein in bedrach fan € 39.261, -

Wie wollen alfest eltsenien betanke en benammen ek de frijwilligers dy't holpen ha om de brieven bylâns te bringen en wer op te heljen.

Kommisje Jildwinning, Tseard de Boer

Als het leven broos wordt

Dit is de titel van het boekje waarin de wekelijkse columns uit de Leeuwarder Courant van onze classispredikant Wim Beekman zijn gebundeld. In het afgelopen jaar heeft corona in veel van zijn columns sporen van het virus achter gelaten. Ze beschrijven het dagelijks leven en geloven dat zomaar broos is geworden. Naast deze 'corona-columns' bevat de bundel een aantal columns die eerder zijn verschenen, bij elke dag in de veertigdagentijd één. Het boekje is een echte aanrader, het kost €14,95 en is te bestellen via www.adveniat.nl

Personalia

Een week geleden is dhr. N. Kalt met hartproblemen opgenomen in het MCL. Het laatste bericht is dat hij vandaag (donderdag 25 febr.) een openhartoperatie moet ondergaan. We wensen hem en zijn familie Gods nabijheid toe en hopen dat hij 9 maart as. zijn 85tste verjaardag thuis mag vieren.
Frouwkje v/d Veen-Sjaarda

Wees erBIJ voor RWANDA- doe ook mee!

De zomer lijkt nog ver weg, maar komt sneller dan we denken. Dit jaar zetten we ons als ZWO-commissie in voor Rwanda en de bij. Vanaf begin februari kunnen jullie zakjes bijvriendelijke bloemenmengels bij ons kopen. De opbrengst van de verkoop gaat naar ons project in Rwanda. **Doen jullie ook mee?**

Er is keuze uit drie verschillende mengsels met elk meer dan 20 verschillende bloemsoorten, zodat er op elke grondsoort genoeg bloemen op zullen komen:

- **Vlindermengsel** - hier komen zowel vlinders als bijen op af, een genot om te zien;
- **Kindertuin-mengsel** - met lager-groeiende bloemen die niet giftig zijn. Geen zorgen of kleine kinderen de bloemen plukken en in de mond stoppen.
- **Bijenmengsel** - het mengsel dat het meest gericht is op bijen, met ook prachtige bloemen.

Het zaadzakje wordt geleverd door een gerenommeerde zaadteler, bevat uiteraard zaai-instructies en is genoeg voor 3 m² (afhankelijk van het soort zaden). Eén zakje kost EUR 2,50, drie zakjes kosten EUR 7,00. Zaden kunnen vanaf nu besteld worden door een telefoontje naar 058-2541204 of een e-mail te sturen met naam, adres, mengsel-keuze en aantal zakjes naar akvdveen@tele2.nl.

Graag betaling door het bedrag naar Zendingscommissie Terpoarte NL76RABO 03132 00 920 over te maken o.v.v. *Wees erBIJ Rwanda*. De zakjes worden dan zo snel mogelijk in de brievenbus bezorgd. Bestellingen ontvangen we graag voor april, zodat jullie rond Pasen kunnen gaan zaaien!

Alvast bedankt voor jullie steun aan Rwanda, Anko van der Veen.



Meeleven

Inmiddels is duidelijk geworden, dat het coronavirus ook niet aan onze dorpen voorbijgaat. We horen van verschillende kanten van besmettingen, gezinnen in quarantaine en al dat soort dingen. We hopen dat het met de ziekteverschijnselen niet al te problematisch zal worden. In elk geval iedereen die er mee te doen heeft: sterkte gewenst! Maar als je op een andere manier met ziekte te maken hebt, kunnen het spannende tijden zijn: je voelt je kwetsbaarder, vindt het misschien toch wel een vervelende gedachte nu naar het ziekenhuis te moeten. Voor jullie allemaal: houd moed
Als aanvulling op de 'Terpoarters om útens', noemen we deze keer ook Ytsen Renema, in het Teatskehûs in Reahûs. Misschien een keer een kaartje als groet?

Het zijn spannende tijden, ook voor mensen die door de coronacrisis geraakt worden in hun de dagelijks bestaan. Die uitzien naar het moment dat ze hun werk weer kunnen gaan uitoefenen en na elke persconferentie weer de teleurstelling moeten verwerken van 'ik zat er weer niet bij'. We blijven hopen dat er op niet al te lange termijn toch echt meer mogelijk zal worden.

Status quo

Er lijkt de komende tijd nog niet veel te veranderen. Goed, de kappers gaan wellicht open en dus kan ik binnenkort misschien met een gefatsoeneerd kapsel voor de zondagse camera verschijnen. En ja,

de middelbare scholen mogen voorzichtig weer iets gaan proberen. Maar dat is het dan voorlopig ook. In elk geval lijken er voor de kerken nog geen versoepelingen op komst te zijn. En dat met de wetenschap dat we op weg zijn naar Pasen. Vorig jaar, op 10 maart, biddag, begon de grote verandering. De laatste fysieke kerkdienst in maanden. We zijn daarna weer voorzichtig opgestart, maar we zijn inmiddels alweer ruim twee maanden op online-vieringen aangewezen (en gelukkig hebben we die mogelijkheid nu). Maar het zou dus zomaar kunnen dat we straks voor de tweede keer op rij, niet met elkaar in de kerk Pasen kunnen vieren. En dat is wel slikken. De liturgiecommissie zal zich binnenkort beraden hoe dan wel. En dat geldt ook voor ons activiteitenprogramma. Wordt vervolgd, hoe dan ook.

Op weg naar Pasen, aan de hand van een oude psalm

We zijn op weg naar Pasen. Tellen de dagen af. De namen van de zondagen zijn in deze periode ontleend aan de psalm van de zondag. Zo heette de eerste zondag "Invocabit" (latijn voor "Roept hij", een zinnetje uit de zondagspsalm, Psalm 91)

De tweede en de derde zondag, ontlene hun namen aan Psalm 25: 'Gedenk' en 'Ogen'. Die twee staan voor zinnen die zeggen: 'gedenk, Heer, dat Gij begaan bent met mensen' en 'de Levende heb ik steeds voor ogen'.

Psalm 25, dat is die van dat fameuze 'ai' uit de oude berijming: 'Heer, ai maak mij uw wegen door uw Woord en Geest bekend'. De tekst heeft iets van een lappendeken: met allerlei sprongen komen allerlei aspecten van bidden aan bod: zoeken, niet weten, vertrouwen, smeken, schuld bekennen. Want dat het over bidden gaat, dat het een lang, zij het wat springerig gebed is, moge duidelijk zijn.

De bidder zoekt hulp, steun, ruimte van de Levende, de Eeuwige. Hij spreekt zijn vertrouwen uit, vraagt om richting en bekend zijn schuld. Er zit iets in: denk eraan dat Gij goed bent, God, en ik was niet altijd goed, denk daar maar niet aan. Centrale woorden daarbij zijn 'leren', 'weg', 'pad'. Het is een soort meditatie waarbij je met nagenoeg dezelfde woorden steeds een stap verder komt.

De psalm heeft daarmee ook een verrassende actualiteit. Iets van: de situatie onder ogen zien, daar lessen uit trekken en dan verder kunnen. In Trouw stond afgelopen maandag een interview met Hugo de Jonge over lessen die getrokken kunnen worden uit de coronacrisis: teneur van zijn verhaal: de marktwerking in de zorg gaat ons niet helpen. Godzijdank, denk je dan, maar is het tegelijk niet schrijnend dat je daarvoor een pandemie met alle gevolgen van dien nodig hebt? Maar goed, iets zal er straks dus anders uit moeten gaan zien: de zorg mag niet langer aan een markt-concurrentieverdien-model worden overgelaten. Dat klinkt haast als een schuldbelijdenis zoals in de psalm, nodig om een ander spoor te vinden. En dat zal nog wel vaker gebeuren: voelen we ons nu vooral slachtoffer van de pandemie, als iets dat ons overkomt, we zijn er zeker ook een onderdeel van: voedingsdeskundigen, milieuactivisten, ze hebben er van meet af aan op gewezen dat je de dingen niet los van elkaar kunt zien. Soms moet je dan leren zeggen: dat deden en dat doen we dus niet goed. In de termen van de psalm: een schuldbelijdenis. Maar die is nooit een doel in zichzelf, die is altijd bedoeld om andere wegen te gaan. 'Heer, leer mij uw wegen kennen', zo begint die psalm van de komende zondagen niet voor niets. Het lied loopt zelfs uit om een bede om onkreukbaarheid en gerechtigheid als leidraad voor het leven. Me dunkt.

We willen graag terug naar 'normaal'. Wie niet? En toch mogen we hopen dat dat normaal niet hetzelfde zal zijn, omdat sommige dingen toch echt anders moeten.

ds. Harrie Strubbe