

activiteiten

2021-2022

Beste lezer,

Na een jaar waarin maar weinig mogelijk was en veel afgelast moest worden, presenteren wij nu met vreugde ons activiteitenprogramma voor het komende seizoen. Als Protestantse gemeente Terpoarte (Boksum-Blessum-Deinum) vinden wij het belangrijk dat er naast de zondagse diensten in onze monumentale kerken ook in de loop van de week tal van mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten, om het gesprek te zoeken, om verdieping te vinden.

Dat doen we als kerkgemeenschap, maar we presenteren dit programma dorpsbreed, want we willen graag kerk-in-het-dorp zijn. En daarom is het programma breed van opzet, waarbij al onze activiteiten gratis en vrij toegankelijk zijn: de koffie en thee staan klaar!

Een aantal activiteiten, zoals rond de Huiskamer, wordt via flyers bekend gemaakt. Voor enkele culturele activiteiten wordt wel een entreprijs gevraagd, maar daar worden dan ook kosten voor gemaakt.

Inmiddels nieuwsgierig geworden? Dan maar snel dit boekje doorlezen en uitzoeken waar u/jij aan wilt mee doen. Voor een aantal onderdelen is opgave gewenst i.v.m. catering en drukwerk.

Aanmelding kan via activiteiten@terpoarte.nl

Indien u niet beschikt over internet, kan aanmelden middels een schriftelijke of telefonische aanmelding bij één van de commissieleden.

En nu maar hopen dat dit hele programma wel door kan gaan. Wij volgen de regelgeving dan ook met belangstelling en zullen binnen de kaders daarvan onze activiteiten organiseren. In een enkel geval zou dat kunnen betekenen dat er voor een andere locatie zal worden gekozen. Volg eventuele berichtgeving daarover op onze website. We hopen op een mooi seizoen vol activiteiten. Graag tot ziens daarbij. Van harte welkom in de diverse locaties van herberg Terpoarte,

De activiteitencommissie van PG Terpoarte
Japke Wiersema, Douwe Gerbens, Colinda Popken, Rika Hessels en ds. Harrie Strubbe



Geloven Nu groep

Na een Corona-onderbreking hoopt de Geloven Nu Groep ook weer de draad op te pakken. Aan de hand van een boekje met eigentijdse vragen over een bepaald bijbelgedeelte verkennen de deelnemers hun zienswijze in een open gesprek hierover.

De groep komt meestal vier keer per jaar bij elkaar. Wegens de corona-regelgeving zullen de bijeenkomsten na overleg waarschijnlijk in Ons Huis plaatsvinden.

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij Gertiet Sijbrandi (tel. 2541376 of gertiet.sijbrandi@hetnet.nl)

Ontmoetingsochtenden voor senioren

Een kop koffie en een goed gesprek, daar gaat het vooral om bij deze ochtenden. Geen gesprekskring, maar ook niet alleen maar koffiedrinken. Iets er tussenin dus. In gesprek over wat ons bezighoudt, over wat er in de wereld gebeurt, over geloven bij dat alles.

Data: 17 november 2021, 19 januari en 16 maart 2022

Plaats: Ons Huis, Deinum

Tijd: 9.30 uur - 11.30 uur

Opgave: activiteiten@terpoarte.nl



Seniorenkerstviering

Afgelopen Kerst moesten we hem afblazen in verband met alle beperkingen die toen van kracht waren, maar dit jaar hopen we weer een mooie middag in Kerstsfeer te hebben, met samenzang, muziek, een verhaal, gezellige ontmoeting en natuurlijk als afsluiting de kerstbroodmaaltijd.

Datum: Woensdag 22 december 2021

Plaats en tijd: Ons Huis, Deinum om 16.00 uur

Groothuisbezoek, maar dan anders...

De maand november is traditiegetrouw de tijd van de groothuisbezoeken: eenmalige ontmoetingsmomenten bij iemand in de huiskamer. Ruimte voor onderling contact en een goed gesprek is de insteek. Zo was het tot nu toe... De laatste jaren zien we een teruggang in deelname. Dat kan allerlei oorzaken hebben, maar misschien is de vorm er een van. Vanuit de activiteitencie. zijn we daarom aan het nadenken over een andere vorm, waarbij we meer verschillende mensen met elkaar in contact kunnen brengen. Hoe dat er uit gaat zien, daar is nog niets met zekerheid over te zeggen, maar we hopen dit jaarlijks ontmoetingsgebeuren in elk geval weer van wat nieuw elan te voorzien. Hou nadere berichtgeving daarover dus in de gaten!

Opgave: activiteiten@terpoarte.nl



Muziek in de Sint-Jan

Orkest en koor van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé

Op vrijdag 26 november zullen orkest en koor van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé een optreden verzorgen in Deinum. Het schoolorkest van Beyers Naudé bestaat uit ongeveer dertig leden uit klas 1 t/m klas 6 en heeft een variabele bezetting van strijkers, blazers, gitaar, piano en slagwerk. Het orkest speelt een gevarieerd repertoire van wereldmuziek, popmuziek tot licht klassiek. Het orkest heeft diverse prijzen gewonnen, bijvoorbeeld de eerste prijs bij het Orkestival, een jaarlijks evenement voor schoolorkesten. Het Jeugd-koor Beyers Naudé bestaat uit zo'n 25 leerlingen uit alle leerjaren. Het koor zingt meestal drie- of vierstemmig en werkt mee aan vieringen, het jaarlijkse benefietconcert en de Grote Avond. In januari 2020 deed het koor mee aan het winterfestival voor koren in het natuurmuseum te Leeuwarden.

Koor en orkest staan onder leiding van muziekdocent Johanna Oudejans.

Datum: 26 november 2021

Aanvang: 19.30 uur

Plaats: St. Jan te Deinum

Entree: €5,-

Opgave: niet nodig

Lezing door Vamba Sherif

Binnengaan in de wereld van een boek kan op veel manieren. Leeservaringen van anderen kunnen ons stimuleren een boek zelf te gaan lezen en een gedachtewisseling over een boek leidt vaak tot verdieping en nieuwe inzichten. Als een auteur in eigen persoon iets kan vertellen over zijn of haar achtergrond geeft dat een extra dimensie en misschien een andere invalshoek.

Vamba Sherif is geboren in het noorden van Liberia, uit een familie met leden uit verschillende delen van West-Afrika. Hij is opgegroeid omringd door boeken in een traditie van wetenschap die eeuwen teruggaat. Sinds 1993 woont Vamba Sherif in Nederland. Zijn eerste roman *Het land van de vaders* verscheen in 1999. De roman gaat over zijn geboorteland. In zijn laatste boek *Ongekende liefde* vertelt Vamba Sherif zijn levensverhaal aan zijn tienjarige dochter Bendu. Hij wil dat ze weet wat haar Afrikaanse wortels zijn en wat voor lange, moeilijke weg mensen moeten gaan om te komen waar ze zijn.

Vamba Sherif zal in een lezing zijn levensverhaal vertellen, waarbij uiteraard met name zijn laatste boek aan de orde zal komen. Na de pauze is er gelegenheid voor gesprek met het publiek.

Entree: €7,50

Datum, tijd en locatie worden nog nader bekendgemaakt



Meegelezen en meegedacht

Ook dit seizoen weer in het programma: zo nu en dan je samen buigen over de lezingen voor de zondag.

En eigenlijk steeds met de vraag: wat lees jij daar nu, wat roept dat bij jou op? Meestal is dat een exercitie die je als predikant in je eentje doet, in de stilte van de studeerkamer, maar het kan heel verrassend en vruchtbaar zijn om dat ook eens met anderen te doen. Gewoon omdat anderen misschien wel met heel andere ogen naar de verhalen kijken en heel andere dingen horen, of heel andere vragen hebben. Inzichten en associaties waar je zelf nooit op zou zijn gekomen. Korte bijeenkomsten in de week voorafgaande aan bedoelde zondagen.

We doen dit komend seizoen vier keer.

Data: 18 oktober en 6 december 2021, 17 januari en 14 maart 2022
Tijd: 19.30 uur - 21.00 uur
Plaats: Ons Huis, Deinum
Opgave: activiteiten@terpoarte.nl

In een verhaal kruipen: bibliodrama

Je kunt verhalen lezen, aanhoren, je er van zingen, je kunt ze verbeelden in een tekening, schilderij of beeldhouwwerk. Je kunt ze ook 'spelen'. En ze daardoor op een heel eigen manier beleven. Daar gaat het om bij bibliodrama: niet zozeer het bijbelverhaal naspelen maar bepaalde aspecten, thema's etc. al spelend over het voetlicht-brengen. Misschien roepen personen in een verhaal bijvoorbeeld sterkte sympathie op, of juist helemaal niet. Daar ga je dan mee aan de slag. En ook deze keer weer onder de bezielende leiding van Gooitsen Eenling, oud-dramadocent aan ROC 'De Friese Poort'.

We koppelen het resultaat de laatste jaren aan bijzondere vieringen, zoals bv. de Iona-vieringen, die we twee keer per jaar houden. Op die manier worden zondagse kerkgangers op hun beurt ook weer geprikkeld om met een andere blik naar de verhalen te kijken. In de week voorafgaand wordt er dan met Gooitsen gewerkt.

Data: zondag 6 februari en zondag 10 april 2022
Opgave: activiteiten@terpoarte.nl

De wereld van het chassidisch verhaal

We hebben er allemaal wel eens eentje gehoord: van die sprookjesachtige verhalen en legenden over wonderrebbes, schlemielige arme Joden, wonderlijke gebeurtenissen en meestal... een moraal. Chassidische verhalen; ze vormen een wezenlijk bestanddeel van de chassidische wereld. Een Joodse 18^e eeuwse religieuze opwekkingsbeweging uit Oost-Europa, maar nog altijd springlevend en in grote getale aanwezig in bijvoorbeeld New York en Antwerpen.

Een volkse beweging in reactie op de steeds rationeler wordende Joodse orthodoxie, met een heel eigen mystieke inslag en extase, waarbij de geestelijke leider, de rebbe, de tsaddiek, een grote rol spelen. Verhalen vormen daarbij een rol als vehikel om de wijsheid over te brengen. Zozeer zelfs dat er wel eens de neiging bestaat om het chassidisme te vereenzelvigen met deze vorm van literatuur. Maar niets minder is waar: Er ging bijna een eeuw over heen, voordat de eerste verhalenbundels verschenen. Tot dat moment werden er vooral preken doorgegeven.



De rabbi van Ger vroeg aan een jongeman of hij de Thora bestudeerd had. 'Een klein beetje', antwoordde de jongen. 'Dat is ook alles wat iemand ooit van de Thora geleerd heeft', was het antwoord van de rebbe.

Datum: 1 en 15 november 2021
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Ons Huis, Deinum
Opgave: activiteiten@terpoarte.nl

Vensters op de hemel - Marc Chagall als glaskunstenaar

De Joodse kunstenaar Marc Chagall is in menig opzicht een fenomeen. Op een leeftijd waarop velen van ons het maar eens wat rustiger aan gaan doen, zette hij er zich toe om een voor hem tot dan toe totaal onbekende techniek van kunst zich eigen te maken: het brandschilderen van glas. Dat zou een ongekeerde wending aan zijn carrière geven.

En toch is er iets geks aan de hand met dit onderdeel van het oeuvre van Chagall. Sla er een willekeurig boek over hem op na en je zult er in de slot hoofdstukken een paar opmerkingen en enkele afbeeldingen over vinden. Ook Jeroen Krabbé in zijn onovertroffen zoektocht naar Chagall uit het voorjaar van 2020 (toen troost-TV ten tijde van corona) maakt zich er met een paar zinnen van af. Verbazingwekkend, want de vensters zijn van ongekeerde schoonheid. Zou het soms komen omdat het veelal werk in opdracht was? Het zou kunnen. Wat het in elk geval interessant maakt is dat Chagall voor de meeste van zijn vensters werkte binnen een christelijke context: het ging veelal om Rooms-katholieke kerken. Kortom, een spannende verhouding: een Joodse kunstenaar en de theologie van Rome. Wat betekent dat voor de veelal bijbelse voorstellingen.



Na een korte introductie op Chagall als kunstenaar en een globaal overzicht van zijn glaskunst focussen we vervolgens op het koorvenster van de Sankt Stefansdom in Mainz, een van de laatste opdrachten voor Chagall. Een verhaal, met zo moge duidelijk zijn, veel plaatjes!

Datum: 29 november en 13 december 2021

Aanvang: 20.00 uur

Plaats: It String, Boksum

Opgave: activiteiten@terpoarte.nl

Kerkhistorische verkenningen

Een vast programma-onderdeel inmiddels. Het zesde seizoen kerkhistorische verkenningen. Kerkgeschiedenis klinkt al gauw als een hobby met een stoffig imago. Toch is als je goed kijkt niets minder waar. Want ook kerkgeschiedenis vertelt van mensen van vlees en bloed, met hun passies, overtuigingen, beperkingen en malligheden. Maar in alle gevallen wel mensen die op hun manier bezig zijn geweest met geloven, met het verhaal van God en de wereld.



We maken dit seizoen een verkenningstocht door het 17^e eeuwse Nederland. De eeuw die wij vooral kennen als de Gouden Eeuw: een eeuw waarin de Vrede van Munster een einde maakt aan een langdurig conflict tussen de jonge Republiek en Spanje. Een eeuw van grote economische expansie. Het is ook de eeuw van Rembrandt. En het is een eeuw waarin op het gebied van de geestesgeschiedenis van alles gebeurt. Zeker ook in ons eigen land.

Onze eerste verkenning brengt ons op het spoor van ene Petrus Serrarius. Wie?, zult u denken. Dat is niet zo gek, want bij het grote publiek is deze van oorsprong Waalse theoloog, mysticus, alchemist, Joden-vriend en chiliast, een totale onbekende. Maar dat maakt hem niet minder interessant. Woonachtig in Amsterdam maakte hij deel uit van een internationaal netwerk van religieuze non-conformisten, die er onder invloed van mensen als Boehme, Comenius maar ook de Joodse Messias Sabbatai Zevi, tal van wonderlijke ideeën op na hielden: over het einde van deze wereld, over het aanstaande duizendjarig Rijk en over spiritualiteit en mystiek. Nieuwsgierig geworden? Welkom dan!

In onze tweede verkenning gaan we iets verder in de eeuw en blijven we nog wat dichterbij huis. Herinnert u zich nog het kinderliedje met de woorden “Labadie, labada, labadonia”? Waarschijnlijk nooit bij stilgestaan dat dat eerste woord ‘labadie’ een rechtstreekse verwijzing is naar de 17^e eeuwse theoloog Jean de Labadie. Nu klinkt dat nog niet zo heel erg dichtbij, totdat je je bedenkt dat er in het nabijgelegen Wieuwerd een ‘Labadistendyk’ is. Want ja, de volgelingen van deze De Labadie zouden uiteindelijk daar neerstrijken op de Waltastate. En onder hen was ook ene Anna Maria van Schurman en dat is in onze regio ook geen onbekende naam. Maar waar stonden ze voor, wat geloofden ze en hoe zat dat daar in Wieuwerd? Over Jean de Labadie, Anna Maria van Schurman en de Labadisten gaat daarom deze tweede verkenning. Interessante vraag daarbij is die naar de aantrekkingskracht van zo’n toch wat obscure, fundamentalistische beweging op een academisch gevormde figuur als bijvoorbeeld Anna Maria van Schurman was. (een vraag die zeker ook niet aan actualiteit heeft ingeboet)

Datum: 24 november 2021 en 23 maart 2022

Aanvang: 20.00 uur

Plaats: Ons Huis, Deinum

Leiding: Harrie Strubbe

Opgave: activiteiten@terpoarte.nl



Boeken

De herfst en de winter staan weer voor de deur: grijze dagen en lange avonden: tijd voor een goed boek dus. Daarom ook dit seizoen weer twee boekenavonden. Op de eerste worden er boeken geïntroduceerd. Noem het leestips. Het is dus niet noodzakelijk er zelf ook al een letter van gelezen te hebben.

Wie de besprekingen in de media volgt stuit soms op volkomen onbekende schrijvers die zeer de moeite waard blijken te zijn. Bij de boekintroductions willen we zo'n roman onder de aandacht brengen.

Boekintroductions

De Amerikaanse schrijfster **Yaa Gyasi** schreef **Verheven koninkrijk**, een diepzinnige roman over het lot van een Ghanese familie.

Yaa Gyasi (1989) is geboren in Ghana en groeide op in Huntsville, Alabama. Ze woont in Berkeley, Californië. *Verheven Koninkrijk* is haar tweede boek.

Gifty is een briljante studente neurowetenschap aan de universiteit van Stanford. Haar drijfveer is de fatale overdosis van haar broer en de depressie van haar moeder die daar het gevolg van is. Gifty is vastberaden om de wetenschappelijke oorzaak te vinden van al het verdriet en lijden dat haar leven domineert. Dan zet een telefoontje haar eenzaam leven in haar laboratorium volledig op zijn kop. Met Gifty's moeder gaat het dermate slecht dat Gifty haar in huis neemt. Het brengt haar weer terug naar het geloof dat zoveel houvast gaf in haar jeugd. De kerk waar ze in opgroeide beloofde verlossing, maar gaf nooit duidelijkheid hoe die te bereiken. Terwijl haar moeder in bed blijft liggen, worstelt Gifty tussen geloof en wetenschap.

'De onzichtbaren' van de Noorse schrijver **Roy Jacobsen** neemt ons mee naar een klein eiland voor de noordelijke Noorse kust. Er woont één familie en het ruwe eilandleven verloopt volgens bij eigen wetten, met zware koude winters en heldere zomers. Een traag leven dat als het landschap zelf van een bijzondere broze schoonheid is.



Met in de verte altijd de rest van de wereld. Een boek over dromen, over de weerbarstige werkelijkheid, de strijd tegen de elementen temidden van een overweldigende natuur.

Datum: 18 januari 2022
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: It String, Boksum
Leiding: Japke Wiersema en Harrie Strubbe
Opgave: activiteiten@terpoarte.nl

Boekengesprek

Bosbranden, grote droogte en overstromingen, de klimaatcrisis beheerst ons dagelijkse nieuws. Ook in de literatuur lijkt het thema niet meer weg te denken. Veel romanschrijvers zien de opwarming van de aarde als onderwerp of decor voor hun boek. Onlangs besteedde het programma *Nieuwsuur* er aandacht aan. Prominent aanwezig in die uitzending was Adriaan van Dis met zijn nieuwe roman *KliFi*.

In *KliFi* zijn De Oranjes verjaagd, de republiek Nederland likt haar wonden na een orkaan en het volk schikt zich in een president die ontkennen tot kunst heeft verheven. Jakob Hemmelbahn, zoon van Hongaarse vluchtelingen, verbaast zich over de gelatenheid van zijn medeburgers. Geheel tegen zijn aard verzet hij zich en geeft hij een stem aan de slachtoffers van een lokale overstroming. *KliFi* is een bitter-vrolijke vertelling over uit de pas lopen, over onze neiging tot aanpassen en veinzen, en over lastige vriendschappen. Volop gespreksstof voor de deelnemers van deze boekenavond. Daarbij is het aan te raden het boek ter voorbereiding te lezen.



Datum: 7 maart 2022
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: It String, Boksum
Leiding: Japke Wiersema en Harrie Strubbe
Opgave: activiteiten@terpoarte.nl

Vertelavonden

Een mens leeft niet om te werken, maar werkt om te leven. Zo wordt wel gezegd. Maar in beide gevallen kan het werk echt een belangrijk deel van het leven van mensen zijn, waar ze vreugde aan beleven (en eerlijk is eerlijk, soms ook zorg en ergernis), waar ze zelfs een deel van hun identiteit aan ontlenuen. Alleen weten we dat vaak niet echt van elkaar. Hebben we soms maar een vaag idee van wat een ander eigenlijk doet. Zo ook van mensen die je misschien wel wekelijks in de kerk ontmoet of op andere plekken. Eigenlijk is dat best raar en vooral ook jammer. Want daar kunnen soms inspirerende verhalen achter schuil gaan. Daarom dit seizoen een nieuw initiatief: vertelavonden. Telkens nodigen we twee mensen uit om iets over hun werk te vertellen om daar vervolgens nog wat over door te praten.

Nieuwsgierig geworden? Van harte welkom!

- Datum:** wordt nader bekend gemaakt
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Sint Jan, Deinum
Opgave: activiteiten@terpoarte.nl



Filmhuis Terpoarte

Films die er toe doen en tot nadenken stemmen

La fille inconnue

Een sociaal drama van de gebroeders Jean-Pierre en Luc Dardenne uit 2016 (Belgie).

Jenny is een jonge huisarts in Seraing (Luik). Op een avond wordt er aangebeld maar ze besluit om niet te reageren. De volgende dag wordt een jonge vrouw dood aangetroffen. Jenny voelt zich schuldig en zet alles op alles om de identiteit van het meisje te achterhalen. Een film die onder de huid kruipt. Een verhaal over niet weggijken en compassie.



- Datum:** 26 oktober 2021
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: It String, Boksum
Opgave: niet nodig
Entree: gratis

The Master

Deze film uit 2012, met Joaquin Phoenix en Philip Seymour Hoffman in de hoofdrollen, gaat over de gevaren van overgave en sektetvorming. Het verhaal laat zich verstaan als een commentaar op de 'Scientology-beweging'. Hoe werkt leiderschap, wat beweegt volgelingen en welke mechanismen spelen er dan allemaal een rol? Of anders gezegd: wat gebeurt er dan met en tussen mensen. Een fascinerend gegeven om over na te denken en na te praten.



- Datum:** 1 december 2021
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Ons Huis, Deinum
Opgave: niet nodig
Entree: gratis

Corpus Christi

Deze Poolse film uit 2019 kwam langs tijdens de Zomergastenaflevering met Roxanne van Ieperen. Een verhaal geïnspireerd door ware gebeurtenissen. We ontmoeten Daniel, een jeugddelinquent die tijdens zijn straf voor een tweedegraadsmoord een religieuze ervaring heeft maar door zijn criminele verleden nooit priester kan worden. Maar na zijn vrijlating wordt hij dat wel ergens op het Poolse platteland. Vol overgave, maar wel gebaseerd op een leugen. Een verhaal vol grote en kleine drama's, leugens en intriges, suspense en tragiek. De film werd in 2020 genomineerd voor een Oscar voor de beste buitenlandse film.



- Datum:** 1 februari 2022
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: It String, Boksum
Opgave: niet nodig
Entree: gratis

Babette's Feast

Een Deense film uit 1987 gebaseerd op een verhaal van Karen Blixen. Babette, een enigszins mysterieuze Francaise, is de onrust van de Parijse burgeroorlog ontvlucht en vestigt zich in een klein Deens kustdorp. Ze komt daar in huis bij twee domineesdochtertjes, die deel uitmaken van een nogal gesloten streng lutherse gemeenschap. Als op een dag Babette de loterij wint besluit ze een enorm feestmaal te organiseren voor de dorpsgemeenschap, waar ze heel haar ziel en zaligheid in steekt.



Een verhaal met een dubbele bodem. Aan de ene kant de confrontatie van die gesloten Deense dorpswereld met het mondaine Parijs, maar dat is maar één laag. Het gaat ook over de vreemdeling in ons midden. En wat als die 'vreemdeling' alles wat hij heeft, het hele

bestaan, aan de gemeenschap schenkt...? Een trage maar intrigerende film die zeker stof tot nadenken zal opleveren.

- Datum:** 6 april 2022
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Ons Huis, Deinum
Opgave: niet nodig
Entree: gratis

The truth is out there – een inblik in de wereld van complottheorieën

De aarde is allesbehalve rond, banken liegen over ons geldsysteem, de maanlanding is fake, Big Pharma maakt ons ziek, klimaatopwarming is zwaar overtrokken en corona is een meesterzet op het schaakbord van de elite. Officiële waarheden liggen steeds vaker onder vuur: media, wetenschap en politiek worden door steeds meer mensen gewantrouwd. En niet pas sinds de coronacrisis. Wat is er aan de hand? Waarom gaan mensen op zoek naar alternatieve verklaringen.



Tijdens deze twee avonden proberen we wat inzicht te krijgen in wat daar nu achter steekt. Wat bezielt complotdenkers (of zoals zij zichzelf meestal noemen: complotweters, wat het gesprek overigens niet gemakkelijker maakt) en hoe kunnen we, omwille de samenleving toch met elkaar in gesprek blijven. Onder de titel “The truth is out there” brengt Jaron Harambam met zijn team 18 verschillende complottheorieën in kaart. Belangrijke vraag daarbij is: waarom en wanneer slaat kritisch denken om in complotdenken?

Een spannende vraag. Een uitdaging.

- Datum:** 11 en 25 januari 2022
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: It String, Boksum
Opgave: activiteiten@terpoarte.nl

God en het alledaagse leven - een zingevingsgesprek

Op onvoorziene momenten en in het ritme van elke dag kunne we ons verrassend bewust worden van Gods aanwezigheid. Die gedachte, die ervaring kan beter gezegd worden, vormt het uitgangspunt van het boekje **“Liturgie van het alledaagse- heilige gebruiken in het gewone leven”** van Tish Warren. Zij is priester in de Anglicaanse Kerk in Noord/Amerika. Als priester, echtgenoot (haar man Jonathan is ook priester), moeder en vriendin ontwikkelt Warren zoiets als een praktische theologie van het alledaagse.



In dit boek kijk je dus naar een gewone, alledaagse dag door de lens van de liturgie, kleine gewoonten die ons vormen. Dat gaat van je bed opmaken, tandenpoetsen tot op weg gaan naar je werk en zo meer. Samen zullen we een aantal fragmenten nader bespreken en zien waar dat ons raakt (of niet). Met andere woorden: geen dreeche theorie, maar geloven in het dagelijks leven

- Datum:** 14 en 28 februari 2022
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Ons Huis, Deinum
Opgave: activiteiten@terpoarte.nl

Sociaal café

Aan stamtafels van cafés worden nogal eens grote zaken besproken: de hele wereldpolitiek kan daar langs komen. Want ja, er is genoeg gaande in de wereld waar we onze ideeën bij hebben, onze meningen, zorgen en vragen. En dan is het goed om daar eens met elkaar een boom over op te zetten.

Vanuit die gedachte willen in we ook komende winter weer een keer ‘sociaal-café’ organiseren, op een plek die zich daar voor leent en over een thema dat iedereen raakt

Thema voor deze keer is

‘Baas over je eigen leven - over zelfbeschikking en haar grenzen’

Het hoort bij onze tijd om in elk geval een beetje de regie te voeren over je eigen leven. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat de komst van voorbehoedsmiddelen en daarmee gepaard gaande geboortebeperving destijds de eerste vormen waren waarmee we het eigen leven enigszins in regie namen. En niemand die daarbij nog bedenkelijk de wenkbrauwen frons. Daarna volgden 'baas in eigen buik', over abortus en weer later kwamen de vragen over euthanasie en vrijwillige levensbeëindiging. Allemaal momenten waarbij mensen zichzelf de vraag stellen: in hoeverre ben ik baas over mijn eigen leven. Het gaat dan over zelfbeschikking: vrucht van de Verlichting en een van de kroonjuwelen van de liberale samenleving. Maar tegelijk roept het allemaal wel vragen op, zien we wel degelijk wenkbrauwen fronsen en kabinetsformaties haperen. En wat bepaalt dan je standpunt? Geen gemakkelijke vragen, maar we komen ze te vaak tegen om ze uit de weg te gaan. En dus gaan we de uitdaging aan en zoeken het gesprek. Rond de toeg in ons Sociaal Café.

Spraakmaker van dienst is deze keer Peter van der Voort, hoogleraar, Intensivist UMCG en senator voor D66.

- Datum:** wordt nader bekend gemaakt
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: It String, Boksum
Opgave: activiteiten@terpoarte.nl





de Huiskamer

Gezellig even een actief-speel-bijpraat-momentje. Samen in overleg met kinderen, ouders en ouderen voor iedereen leuke activiteiten, bedenken en indien mogelijk uitvoeren.

Data: INLOOP elke week mits er minimaal twee ouders, aanwezig zijn (we hanteren vier ogenbeleid). Dus heb je zin om mee te helpen in wat voor vorm dan ook. Wees welkom en ga samen met jong en oud aan de slag.

Tijd: Woensdagmiddag tussen 14.00 - 16.00 uur
Plaats: Ons Huis, Deinum

Voor info kan je mailen naar huiskamer@terpoarte.nl
Opgave niet nodig.

Tsjerkepaad

Yn 'e simmer stiet op sneontemiddei de tsjerkedoar fan Deinum iepen foar besikers yn it ramt fan TSJERKEPAAD. De Sint Margryt fan Boksum en de Marijetsjerke fan Blessum ha de doar gauris de hiele wike iepen, ek bûten de Tsjerkepaadsneonen.

Yn 2022 is Tsjerkepaad fan 2 july oant en mei 10 septimber op sneontemiddei fan 13.30 - 17.00 oere. It is moai as der ien of twa minsken yn 'e tsjerke gastfrou of gasthear wêze wolle. Der binne gauris besikers dy't fragen ha oer it tsjerkegebou of de tsjerklike gemeente. In praatsje dêroer wurdt tige wurdearre. As jo meidwaan wolle of fragen ha oer dit ûnderwerp, dan kinne jo telâne by Femmy Bouma (tel. 2542132) en Douwe Gerbens (tel. 2541570).

Kloosterweekend (25 - 27 maart 2022)

De abdij van Egmond is een gemeenschap van Benedictijnse monniken die dagelijks bidt en werkt. In leven en werken getuigt zij ervan hoe goed een leven in broederlijke gemeenschap is met God. De zorg voor de aarde, aan ons toevertrouwd, staat daarbij centraal. De abdij wil ook voor anderen een plaats van gebed en ontmoeting, van rust en stilte zijn, waar men zich thuis voelt en op adem kan komen.

www.abdijvanegmond.nl

Opgave: activiteiten@terpoarte.nl

Er is in totaal voor 12 deelnemers plek. Dus bij belangstelling snel aanmelden, want begin oktober wil men in Egmond graag duidelijkheid hebben over het aantal deelnemers vanuit Terpoarte.

Een middag in Engelse sfeer

We kennen het fenomeen zeker wel van BBC-series en ook in onze regionen heeft het zijn intrede gedaan: High Tea, op een hopelijk zonnige zondagmiddag, met thee, natuurlijk, een scones met clotted cream, sandwiches, kleine gebakjes et. Maar we plakken er direct een andere Britse traditie aan vast (ook al is de Brexit inmiddels een feit): die van de Songs of Praise.



Kortom: een middag in Engelse sfeer, met ontmoeting, lekkernijen, thee en mooie liederen daarna in de kerk.

Wanneer: 12 juni 2022

Plaats: in en rond de Sint Jan vanaf 15.30 uur

Opgave: activiteiten@terpoarte.nl

Orgelconcert Van der Kooi en Van der Kooy

Bijna twee jaar geleden was het eerste *Lenteconcert* gepland, eveneens onder de titel Van der Kooi en Van der Kooy. De lockdown gooide echter roet in het eten, de pas opgehangen posters werden weggehaald, persberichten ingetrokken. Gelukkig zijn zangeres Tetsje van der Kooi en organist Jos van der Kooy in de gelegenheid hun concert alsnog te geven.

Tetsje van der Kooi studeerde solozang aan het Rotterdams Conservatorium, het conservatorium in Utrecht en de Musik Hochschule te Dresden. Zij zingt een breed repertoire en werkte in het afgelopen jaar onder andere mee aan de kerkdiensten die via Omrop Fryslân te zien waren. Jos van der Kooy, voormalig organist van de Westerkerk in Amsterdam en voormalig stadsorganist in Haarlem, geeft concerten in binnen- en buitenland. Sinds januari 2020 is hij organist van de Arminiuskerk in Rotterdam. Beide musici maakten deel uit van het Comité van Aanbeveling dat zich heeft ingezet voor de restauratie van het Hardorfforgel (2018).



Datum: 6 maart 2022
Aanvang: 15.30 uur
Plaats: Sint Jan, Deinum
Opgave: activiteiten@terpoarte.nl
Entree: € 12,50

