

activiteiten

2023-2024

Ga mee!

Dat is het jaarthema 2023-2024 van de PKN-kerken in Nederland. Een prachtig thema, allemaal maken we immers onze eigen reis door het leven, door het bestaan.

In het programmaboekje dat u nu in handen heeft, staan diverse mogelijkheden om letterlijk of figuurlijk *samen* op pad te gaan en elkaar te ontmoeten. Zo willen we kerk zijn voor alle dorpsbewoners en trekken we graag op met alle mensen van goede wil.

Een chronologisch overzicht van alle activiteiten kunt u vinden op de laatste pagina van dit boekje.

Als opgave noodzakelijk is, kan dat via **activiteiten@terpoarte.nl**

U bent van harte uitgenodigd!

De activiteitencommissie van PG Terpoarte,

Jelle Bangma
Douwe Gerbens
Rika Hessels
Colinda Popken
Harrie Strubbe
Japke Wiersema

Geloven nu-groep

Al vele jaren komt een groepje geïnteresseerden vijf keer per jaar bijeen om te praten over geloven anno nu. In het afgelopen seizoen bespraken we onderwerpen uit het boek *Eenvoudig leven* van Sam Janse, Bert de Leede, Koos van Noppen en Jacques en Paul Schenderling. Daarin komen thema's als duurzaamheid en levensstijl aan de orde.

De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen en geloven. Hoe kunnen we duurzaamheid en geloof met elkaar verbinden?



Contact: japkewiersema@hotmail.com

Cantorij

De cantorij van Terpoarte heeft een vaste plaats verworven in de erediensten. Niet alleen met Kerstmis en Pasen laat de cantorij zich horen, ook aan andere vieringen levert zij een bijdrage. Zo houden wij de lofzang gaande. Teksten en muziek samen laten ons het geloof op een andere manier beleven, al zingend spannen we ons in en laten we de dagelijkse beslommeringen los. De cantorij repeteert wekelijks op vrijdagmiddag van 16:30 tot 17:30 in de Sint Jan te Deinum onder leiding van cantor-organist Lucas Wiersema.

Contact: jlucas.wiersema@gmail.com

Anders vieren

Ook in het komende seizoen probeert de liturgiecommissie weer om aan een aantal diensten een andere invulling te geven. Hoe dat er dit seizoen uit gaat zien, is nog niet helemaal duidelijk. Maar we kunnen al wel een paar dingen aankondigen.

Op **zondag 15 oktober** gaan we ons bezighouden met lieddichter-tekstschrijver Eppie Dam. We kennen hem van een jarenlange samenwerking met Hindrik van der Meer, wat allerlei projecten heeft opgeleverd, maar ook van vertaalprojecten, zoals de oersetting van de klassieker 'Woord voor Woord'. Die laatste zal ook zeker klinken in deze viering, net als een aantal van zijn liederen en gedichten. Het wordt vast en zeker een bijzondere viering!



Verder zal de werkgroep zich buigen over de Adventsvieringen en de Kerstmorgen. De Kerstnacht wordt dit keer uit deze reeks gehaald: het is de bedoeling dat die een wat laagdrempeliger karakter zal krijgen, met veel zang en muziek.

Ontmoetingsochtenden / Praatoerke

Een kop koffie en een goed gesprek, daar gaat het vooral om bij deze ochtenden. Geen gesprekskring maar ook niet alleen maar koffiedrinken. Iets er tussenin dus, in gesprek over wat ons bezighoudt, over wat er gebeurt, over geloven bij dat alles.

- Data:** Op de woensdagen 25 oktober 2023, 22 november 2023, 17 januari 2024, 14 februari 2024, 13 maart 2024, en 10 april 2024
- Plaats:** Ons Huis, Deinum
- Tijd:** 9.30 - 11.30 uur
- Opgave:** niet nodig
- Contactpersoon:** Alie Hessels - famhessels79@gmail.com





Seniorenkerstviering

Sommige momenten horen bij de traditie. Zeker rond de Kerst beleven we dat zo. Daarom hopen we ook dit jaar weer een mooie middag in kerst sfeer te hebben, met samenzang, muziek, een verhaal, gezellige ontmoeting en natuurlijk als afsluiting de kerstbroodmaaltijd.

Datum:	Woensdag 20 december 2023
Plaats:	Ons Huis, Deinum
Tijd:	16.00 uur
Opgave:	famhessels79@gmail.com of activiteiten@terpoarte.nl

Meegelezen en meegedacht

Ook dit seizoen weer in het programma: zo nu en dan je samen buigen over de lezingen voor de zondag.

En eigenlijk steeds met de vraag: wat lees jij daar nu, wat roept dat bij jou op? Meestal is dat een exercitie die je als predikant in je eentje doet, in de stilte van de studeerkamer, maar het kan heel verrassend en vruchtbaar zijn om dat ook eens met anderen te doen. Gewoon omdat anderen misschien wel met heel andere ogen naar de verhalen kijken en heel andere dingen horen, of heel andere vragen hebben. Inzichten en associaties waar je zelf nooit op zou zijn gekomen. Korte bijeenkomsten in de week voorafgaande aan bedoelde zondagen.

In het komend seizoen komen we hiervoor twee keer bijeen.

Data:	Maandag 27 november 2023 en maandag 22 januari 2024
Plaats:	Ons Huis, Deinum
Tijd:	19.30 uur - 20.30 uur
Leiding:	Harrie Strubbe
Opgave:	activiteiten@terpoarte.nl

Kerkhistorische verkenningen

Kerkgeschiedenis klinkt al gauw als een hobby met een stoffig imago. Toch is als je goed kijkt niets minder waar. Want kerkgeschiedenis vertelt van mensen van vlees en bloed, met hun passies, overtuigingen en beperkingen, die op hun manier bezig zijn geweest met geloven.

Het is dit jaar het herdenkingsjaar van de afschaffing van de slavernij. Om die reden staan we op de eerste bijeenkomst stil bij de rol van kerk en theologie bij die hele geschiedenis van slavenhandel en slavernij. We maken kennis met de eerste zwarte dominee ter wereld: Johannes Capitein (1717 - 1747) en we proberen zicht te krijgen op de betekenis van de zgn. 'Vloek van Cham' in het Nederlands debat over het koloniale slavernij als mogelijke theologische rechtvaardiging daarvan. Een bijdrage aan een hoogst actuele maatschappelijke vraag.

In de tweede bijeenkomst keren we nog een keer terug naar de 17e eeuw, al moeten we dat deze keer ruim opvatten. Van 1570 tot 1700 werd Europa getroffen door wat nu heet de 'Kleine ijstijd'. Niet alleen in Nederland waren rivieren en meren veelvuldig veranderd in een ijzig podium, door heel Europa nam het weer extreme vormen aan: op de Theems in London werden markten gehouden, de wijn bevroor in de vaten, in Oost-Europa vielen vogels, in hun vlucht bevroren, op de harde aarde en aanzienlijke delen van Spanje en Italië waren ondergesneeuwd. Europa was een ijzig rijk. Wat deed dat met de mensen: hoe reageerden zij op mislukte oogsten, honger en kou? Wat deed dat met de economie, maar niet minder ook met de rol van kerk en wetenschap? De invloed van de eerste lijkt sterk af te nemen, die van de laatste sterk toe te nemen. We kijken terug op deze bijzondere periode vanuit theologisch, filosofische en economisch perspectief. Een bijzondere periode omdat in die jaren het moderne Europa vorm begon te krijgen: voorgoed afscheid van de middeleeuwen.

Datum: Maandag 6 november 2023 (Kerk en kolonialisme)
en maandag 8 januari 2024 (Kleine IJstijd)

Plaats: Ons Huis, Deinum

Tijd: 20.00 uur - 22.00 uur

Leiding: Harrie Strubbe

Opgave: activiteiten@terpoarte.nl

De erfenis van Sinead O'Connor: stem van pijn, woede en meer...

Afgelopen zomer was het nieuws: op 56-jarige leeftijd was er een, nog altijd wat onduidelijk, einde gekomen aan het leven van de Ierse singer-songwriter Sinead O'Connor. Popster tegen wil en dank door haar wereldwijde megahit 'Nothing compare to U' zag Sinead O'Connor zichzelf veel meer als de stem van stemlozen: slachtoffers van geweld en misbruik en van vrouwen die beperkt werden in hun zelfbeschikkingsrecht, zeker in haar eigen land, het ultraconservatieve katholieke Ierland. Ze nam daarbij zeker geen blad voor de mond en berucht werd haar actie waarbij ze een foto van de paus voor de Tv-camera verscheurde met de woorden: 'Dit is de echte vijand nu'. Het leverde verguizing op, uitgeoeld worden bij een jubileumconcert voor Bob Dylan en een boycot door de muziekindustrie. Maar ze zweeg niet.

Wat dreef deze vrouw met haar zeer markante stemgeluid en haar niet minder markante presence? En wat zegt het dat ze in 2007 een album opnam getiteld "Theology" waarin ze op zoek gaat naar hoe ze zich verhoudt tot geloof en Bijbel? We gaan op zoek naar wat haar drijfveren waren, aan de hand van haar werk. Documentairefragmenten, songs en teksten uit haar autobiografie helpen ons om een beeld te krijgen van deze bijzondere vrouw en haar muziek.

Datum:	Dinsdag 21 november 2023
Plaats:	Ons Huis, Deinum
Tijd:	20.00 uur - 22.00 uur
Leiding:	Harrie Strubbe



Kerststukjes maken

Wanneer Sinterklaas het land weer heeft verlaten, maken de sinterklaasversieringen plaats voor de kerstbomen, de lampjes en slingers van de kerstversiering. Lekker knus en gezellig tijdens deze korte, donkere dagen. Zelf kerststukjes maken is hier natuurlijk een leuke, originele aanvulling op.

Op twee woensdagmiddagen is er gelegenheid om onder leiding en met hulp van Thea de Vries kerststukjes te maken. Een activiteit die door jong en oud gedaan kan worden, ouders en kinderen kunnen samen of apart iets moois maken. Omdat Thea materialen moet inkopen, is opgave voor deze activiteit absoluut nodig.

Data:	Woensdag 6 en woensdag 13 december 2023
Plaats:	Ons Huis, Deinum
Tijd:	15:00 uur
Leiding:	Thea de Vries
Opgave:	activiteiten@terpoarte.nl

Leerhuis: De kerk is fantastisch!

De eerste zin van dit boekje van de Vlaamse hoogleraar kerkrecht, columnist en televisiemaker Rik Torfs luidt : De titel van dit boek moet een vergissing zijn. En anders wel een grap, denk je als beginnende lezer. Bij het woord fantastisch denken we ongetwijfeld aan van alles en nog wat, maar zij die daarbij aan de kerk denken, laten zich vermoedelijk wel op de vingers van één hand tellen. En toch... in acht hoofdstukken probeert Torfs te laten zien waarom die kerk, waarop van alles is aan te merken, voor hem toch ook en allereerst fantastisch is.



Kerk als gebouw, als verrotting, als oase, als hospitaal, kerk voor ongelovigen, kerk en humor, zijn zo wat hoofdlijnen. Torfs is van rooms-katholieken huize en dat merk je op bijna iedere bladzijde van zijn boekje wel, maar waar hij mee bezig is, raakt ons allemaal en de problemen waar hij tegenaan loopt, gelden voor alle kerken en dus ook de onze. Hoe het met die kerk van ons gaat komen, landelijk, in de regio en lokaal, is een spannende vraag: een zinkend schip of een kleine, maar toch vitale gemeenschap, die je soms zelfs fantastisch kunt noemen.

Nu we voor een nieuwe uitdaging staan, die van kerk zijn in de regio, met anderen samen, misschien nog eens goed om met elkaar na te denken over die kerk, wat ze is, zijn kan, zijn mag. We doen dat in twee sessies, waarbij we een aantal hoofdstukken samen bespreken. Het boekje is nog te koop, maar hoeft niet noodzakelijk aangeschaft te worden. Om die laatste reden wel graag tijdig aanmelden!

Data:	Woensdag 17 en 31 januari 2024
Plaats:	Ons Huis, Deinum
Tijd:	20.00 uur
Leiding:	Harrie Strubbe
Opgave:	activiteiten@terpoarte.nl

Muziek in de Sint Jan

Orkest en koor van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé

Het openingsconcert van vorig jaar trok een volle kerk, reden om de jeugdige musici nogmaals uit te nodigen naar de Sint Jan te komen. Het schoolorkest van Beyers Naudé bestaat uit ongeveer dertig leden uit klas 1 t/m 6 en heeft een variabele bezetting van strijkers, blazers, gitaar, piano en slagwerk. Het speelt een gevarieerd repertoire van wereldmuziek, popmuziek tot licht klassiek. Het Jeugdkoor Beyers Naudé zingt meestal drie- of vierstemmig en werkt mee aan vieringen, het jaarlijkse benefietconcert en de Grote Avond.

Koor en orkest staan onder leiding van muziekdocent Johanna Oudejans.

Datum:	Zondag 28 januari 2024
Plaats:	Sint Jan, Deinum
Tijd:	15.30 uur
Opgave:	niet nodig
Entree:	€5,-



Optreden Schoolorkest & Jeugdkoor Beyers Naudé

Van popmuziek tot klassiek en wereldmuziek

De kracht van verhalen

De herfst en de winter staan weer voor de deur, grijze dagen en lange avonden: tijd voor een goed boek dus. Daarom organiseren we ook dit seizoen weer boekenavonden. Op de eerste avond worden enkele boeken geïntroduceerd, die hopelijk uitnodigen tot lezen. Het is dus niet noodzakelijk er zelf ook al een letter van gelezen te hebben. Tijdens de tweede avond gaan we met elkaar in gesprek over een Nederlandse roman. En er komt een echte schrijver op bezoek, die ons kan vertellen over het ambacht van schrijven en over de lange weg tot het schrijverschap.

Slagschaduw van David van Reybrouck

De Vlaamse auteur Van Reybrouck is bij het grote publiek vooral bekend als historicus. Zijn 'Congo' werd bekroond en ook zijn boek over het kolonialisme in de Oost trok de aandacht. Net als overigens zijn soms eigenzinnige denken over hoe het met de democratie verder moet. Maar Van Reybrouck is ook romancier en daarom een introductie op een roman uit 2007. We herkennen er de historicus in, want we worden meegenomen op de zoektocht naar de naamloze vrouw die model stond voor het Brusselse standbeeld van de verzetsheldin Gabrielle Petit. Maar het is ook het verhaal van een bijzondere vriendschap, wielrennen en een geheugen dat 'knaagt en jankt als een hond in de nacht'. Een klein maar bijzonder boek.



De tuinen van Buitenzorg en De kamp schilders van Jan Brokken

Jan Brokken is een Nederlandse auteur van romans, reisverhalen



en non-fictie. Als geen ander weet hij onbekende onderwerpen tot leven te brengen. In *De tuinen van Buitenzorg* en *De kampschilders* blijft hij dicht bij zijn eigen leven. Jan Brokken gaat in *De tuinen van Buitenzorg* op zoek naar de geschiedenis van zijn moeder Olga, die in 1935 met haar man naar Nederlands-Indië verhuisde. De eerste maanden brachten ze door op Java, later woonden ze in Makassar, waar Han als theoloog onderzoek deed. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog verwoestte de wereld waarin Olga en Han volledig waren opgegaan. In *De Kampschilders* vertelt Jan Brokken het verhaal van Willem en Maria Hofker en Rudolf Bonnet, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in hetzelfde jappenkamp terechtkwamen als zijn vader Han en moeder Olga. Ingenieus verweeft hij hun verhalen. De voortdurende angst in het kamp maakt hij indringend invoelbaar, maar dit verhaal laat ook zien hoe kunst in onmenselijke omstandigheden een redding kan zijn.

Datum: Dinsdag 10 oktober 2023
Plaats: Doarpshûs It String, Boksum
Tijd: 20.00 uur
Leiding: Japke Wiersema en Harrie Strubbe
Opgive: activiteiten@terpoarte.nl

Lezing Vamba Sherif

Al twee keer hebben we deze lezing moeten uitstellen, maar in het komende winterseizoen zal Vamba Sherif toch echt van de partij zijn. Een interessante schrijver met een bijzonder levensverhaal, die een aantal mooie boeken heeft geschreven en docent is aan de Universiteit Leiden en de Schrijversvakschool in Groningen. Vamba Sherif is geboren in het noorden van Liberia, in een familie met leden uit verschillende delen van West-Afrika. Hij is opgegroeid omringd door boeken in een traditie van wetenschap die eeuwen teruggaat. Sinds 1993 woont Vamba Sherif in Nederland. Zijn eerste roman *Het land van de vaders* verscheen in 1999. De roman gaat over zijn geboorteland. In zijn laatste boek *Ongekende liefde* vertelt Vamba



Sherif zijn levensverhaal aan zijn tienjarige dochter Bendu. Hij wil dat ze weet wat haar Afrikaanse wortels zijn en wat voor lange, moeilijke weg mensen moeten gaan om te komen waar ze zijn.

Vamba Sherif zal in een lezing zijn levensverhaal vertellen, waarbij met name zijn laatste boek aan de orde zal komen. Na de pauze is er gelegenheid voor gesprek met het publiek.

Datum: 15 oktober 2023
Plaats: Sint Jan, Deinum
Tijd: 15:30 uur
Entree: Gratis

Boekengesprek

Met *Zwarte schuur* voegde Oek de Jong een belangrijk werk toe aan zijn oeuvre van verhalen, essays en romans. Oek de Jong bracht zijn jeugd deels door in Dokkum en deels in Goes. Fryslân en Zeeland zijn beide als decor in zijn romans terug te vinden. Van zijn werk werden ruim 700.000 exemplaren verkocht, het werd in tien talen vertaald en bekroond met diverse prijzen.



Op zijn negenenvijftigste heeft schilder Maris Coppoolse een overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam. De internationale pers schrijft erover, het publiek stroomt toe. Maris staat op het toppunt van zijn roem. In de coverstory van een weekblad wordt de bron van zijn obsessieve werk blootgelegd: een misdaad die hij op zijn veertiende beging. Niemand in zijn omgeving is hiervan op de hoogte. Zijn vrienden en bekenden zijn geschokt. Alles begon in een zwart geteerde schuur op een eiland. *Zwarte schuur* van Oek de Jong is een roman over leven met trauma en de verwerking ervan, over de vrouwen die Maris in de loop der jaren confronteren met zichzelf en over de kracht van een grote liefde.

Datum: Dinsdag 5 maart 2024
Plaats: Doarpshûs It String, Boksum
Tijd: 20.00 uur
Leiding: Japke Wiersema
Opgave: activiteiten@terpoarte.nl

Filmhuis Terpoarte

Films die er toe doen en tot nadenken stemmen

'Luce' (2020)

10 jaar geleden adopteerden Amy en Peter Edgar hun zoon Luce uit Eritrea. Ondanks zijn moeilijke kinderjaren ontwikkelt Luce zich tot een modelstudent en aan talentvolle atleet. Maar dan doemt er een alarmerende ontdekking op. Wat volgt is een confrontatie met een donker verleden. Dingen blijken niet altijd te zijn wat ze lijken. Een verhaal over vooroordelen en alles wat daarmee samenhangt.



Datum: Maandag 30 oktober 2023
Plaats: Doarpshûs It String, Boksum
Tijd: 19.30 uur

'The quiet girl' (2022)

Een intrigerende Ierse film (waarvan de voertaal op een paar Engelse zinnen na ook Iers is) die het verhaal verteld van Cait, het 'stille meisje' uit de titel. Ze komt uit een groot gezin en wordt voor de zomervakantie, zoals destijds gebruikelijk in Ierland, bij haar kinderloze oom en tante, het echtpaar Sean en Eibhlin, geplaatst. Een gebeuren met een enorme impact voor alle betrokkenen. De thuis emotioneel verwaarloosde Cait wordt voor het eerst gezien. Hier is tijd en ruimte om te denken. Aan de hand van dit 10-jarige meisje worden we meegenomen naar de jaren 80 op het Ierse platteland. In menig opzicht een bijzondere kijkervaring.



Datum: Woensdag 13 december 2023
Plaats: Sint Jan, Deinum
Tijd: 19.30 uur

'Deux jours une nuit' (2014)

Een sociaal drama zoals kenmerkend voor het oeuvre van de gebroeders Dardenne. Sandra, met de hulp van haar man, heeft slechts één weekend om haar collega's op te zoeken en hen ervan te overtuigen om hun bonus te weigeren zodat zij haar baan kan behouden. Kortom, de vraag naar de grenzen van menselijke solidariteit. Een aangrijpend verhaal dat pijnlijke vragen stelt.



Datum: Maandag 26 februari 2024
Plaats: Doarpshùs It String, Boksum
Tijd: 19.30 uur

Rechtvaardigheid / groene economie

In de tijd van Jesaja was er een transitie gaande. De economische en maatschappelijke orde die voorheen gebaseerd was op de Torah veranderde in een orde die sterk lijkt op hoe we die vandaag de dag kennen. Met die kennis in het achterhoofd lezen de teksten van Jesaja heel anders. Temeer als we ze leggen naast de meest actuele inzichten uit de wetenschap over de klimaatcrisis en sociaal onrecht wereldwijd.

Tijdens deze avond staan we stil bij het thema van rechtvaardigheid. We gaan samen in de Bijbel en de wetenschap op zoek naar wat rechtvaardigheid vandaag de dag kan betekenen voor ons leven. Matthias Olthaar verzorgt de lezing en biedt ruim de gelegenheid voor het stellen van vragen.

Dr. Matthias Olthaar is lector vitale economie aan NHL Stenden Hogeschool. Hij is gepromoveerd op onderzoek naar mondiale voedselketens.

Hij doet onderzoek, spreekt, schrijft en adviseert over postgroei, brede welvaart en een leven van genoeg. Met Paul Schenderling schreef hij



Hoe handel ik eerlijk. Tevens droeg hij vanuit het schrijverscollectief mee aan het boek *Er is leven na de groei*. Hij is columnist bij het Friesch Dagblad en medeoprichter van Just Enough.

Datum: 12 februari 2024
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Sint Jan, Deinum

Vertelavond

Een mens leeft niet om te werken, maar werkt om te leven. Zo wordt wel gezegd. Maar in beide gevallen kan het werk echt een belangrijk deel van het leven van mensen zijn, waar ze vreugde aan beleven (en eerlijk is eerlijk, soms ook zorg en ergernis), waar ze zelfs een deel van hun identiteit aan ontlennen. Alleen weten we dat vaak niet echt van elkaar. Hebben we soms maar een vaag idee van wat een ander eigenlijk doet. Zo ook van mensen die je misschien wel wekelijks in de kerk ontmoet of op andere plekken. Eigenlijk is dat best raar en vooral ook jammer. Want daar kunnen soms inspirerende verhalen achter schuil gaan. Daarom dit seizoen opnieuw: vertelavonden. Telkens nodigen we twee mensen uit om iets over hun werk te vertellen om daar vervolgens nog wat over door te praten.

Vertellers: **Manon Berkenpas** (trajectbegeleider van mensen met psychische- en verslavingsproblematiek) en **Dina Visser** (over natuurgeneeskunde)

Datum: dinsdag 19 maart 2024
Plaats: Doarpshûs It String, Boksum
Tijd: 20.00 uur

Sociaal café

Aan stamtafels van cafés worden nogal eens grote zaken besproken: de hele wereldpolitiek kan daar langs komen. Want ja, er is genoeg gaande in de wereld waar we onze ideeën bij hebben, onze meningen, zorgen en vragen. En dan is het goed om daar eens met elkaar een boom over op te zetten.

Vanuit die gedachte willen in we ook komende winter weer twee keer een 'sociaal-café' organiseren, op een plek die zich daar voor leent en over een thema dat iedereen raakt. We hebben een aantal interessante sprekers uitgenodigd voor deze winter.

Het thema voor de eerste bijeenkomst is onze rechtsstaat en de rol van de rechtspraak in het bestuur van ons land.

De samenleving kan niet functioneren zonder rechtspraak. Samen leven leidt onvermijdelijk tot conflicten: conflicten tussen burgers onderling, conflicten tussen burgers en overheid. Daarom is een rechter nodig, die zulke conflicten beslecht en bepaalt wat mag en niet mag.

Wij leven in een rechtsstaat, een staat die het recht als hoogste gezag handhaaft'. In een rechtsstaat wordt de macht van de overheid beperkt door wetten, regels en gewoonten. De inwoners van die staat hebben fundamentele vrijheden en grondrechten, onder andere het kiesrecht, vrijheid van meningsuiting, recht op privacy, godsdienstvrijheid en het discriminatieverbod. Wetten kunnen op gespannen voet staan met de grondrechten van de burger. Denk aan de coronatijd: de overheid legde de burgermaatregelen op die in strijd leken met het recht op privacy.

Twee sprekers die zich beroepshalve met het recht bezighouden, zullen iets vertellen over de inhoud van hun werk en de dilemma's die dat werk met zich meebrengt. Staat de rechtsstaat onder druk? Wie neemt de besluiten die ons allen aangaan: een minister of de rechter?

Deze twee spraakmakers zijn mr. Kees Krijger (advocaat en plaatsvervangend rechter) en mr. Hein Idzenga (rechter bij de Noord-Nederlandse rechtbank).

Datum: Maandag 13 november 2023
Plaats Doarpshûs It String, Boksum
Tijd: 20:00 uur

Het thema van de tweede bijeenkomst is christelijke journalistiek.

'Die strip van Dirk-Jan is een christelijke krant als het Friesch Dagblad onwaardig!', schrijft een woedende lezer soms. Waarom zou ze dat vinden? Wat betekent 'christelijk dagblad'? Zijn alle journalisten christelijk? (nee.) Bestaat er wel zoiets als christelijke journalistiek? En is dat dan hard bezig te verdwijnen, net zoals veel kerken? Waarom heet Friesland niet net als alle andere



provincies gewoon één regionale krant? Hoofdredacteur Ria Kraa praat u een avond bij over hoe de redactie te werk gaat, over kwesties, vragen en dilemma's die daarbij aan de orde zijn. En pas op, ze is journalist, vragen stellen is de bedoeling, en ze stelt ook weleens een vraag terug.

CV: Ik bin yn 2018 haadredakteur fan de krante wurden, haw dêr op ferskate redaksjes sitten (regio, opinie, binnen/bûtenlân, Wykein). Kom út Twente wei, haw in jier yn Israëel wenne en nei de sjournalisteskoalle nei Fryslân ferhuze om te wurkjen foar it deiblêd. Tuskenroch in tal jierren fuort west foar stúdzje en wurk yn Amsterdam (Europeeske studies) en reizgje (in lyts jier de Zijderoute by del).

Wenje dik tweintich jier yn Easterlittens mei man en dochter, trije stiefsoannen yn Ljouwert, twa bernsbarn.

Datum: 8 april 2024
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Doarpshûs It String, Boksum
Opgave: Niet nodig

Groothuisbezoek 'Aan tafel'

'Aan tafel' luidde het vorige jaarthema van de Protestantse kerk Nederland. Een thema waar je van alles bij kunt denken. Zeker nu het volgende thema is: 'Ga mee!' Maar de allereerste associatie is natuurlijk toch die van samen aan tafel gaan om te eten. En dat vinden we in het kader van groothuisbezoeken/huiskamergesprekken nog steeds een uitdagende gedachte. Het zal ieders ervaring zijn dat je al etend met elkaar op een heel andere manier in gesprek bent (zonder natuurlijk met volle mond te praten). Dat met elkaar als eetgroep in gesprek gaan, schoot er vorig jaar nog wel eens een beetje bij in, dus dat heeft wel onze aandacht. We denken voorlopig aan de maand april, dus na de Pasen. Nadere informatie volgt.

Opgave: activiteiten@terpoarte.nl

Laat zich 't orgel overal...

Als afsluiting organiseren we in mei een middag waarin het orgel centraal staat. Nadere informatie volgt.

Overzicht activiteiten | activiteiten@terpoarte.nl

Datum	Activiteit	Aanvang	Plaats	Opgave ja/nee
Oktober				
10	Boekintroductie	20.00 uur	It String	ja
15	Lezing Vamba Sherif	15.30 uur	Sint Jan	nee
30	Film Terpoarte 'Luce'	19.30 uur	It String	nee
November				
6	Kerkhistorische verkenning	20.00 uur	Ons Huis	ja
13	Sociaal café - Recht	20.00 uur	It String	nee
21	Sinead O'Connor	20.00 uur	Ons Huis	nee
27	Meegelezen, meegedacht	19.30 uur	Ons Huis	ja
December				
6	Kerststuk maken (voor ouder en kind)	15.00 uur	Ons Huis	ja
13	Kerststuk maken (voor ouder en kind)	15.00 uur	Ons Huis	ja
13	Film Terpoarte 'The quiet girl'	19.30 uur	Sint Jan	nee
20	Kerstviering senioren	16.00 uur	Ons Huis	ja
Januari				
8	Kerkhistorische verkenning	20.00 uur	Ons Huis	ja
17	De kerk is fantastisch	20.00 uur	Ons Huis	ja
22	Meegelezen, meegedacht	19.30 uur	Ons Huis	ja
28	Koor en orkest van Beyers Naudé	15.30 uur	Sint Jan	Nee, Entree €5,-
31	De kerk is fantastisch	20.00 uur	Ons Huis	ja
Februari				
12	Lezing rechtvaardigheid/ groene economie"	20.00 uur	Sint Jan	nee
26	Film Terpoarte 'Deux jours, une nuit'	20.00 uur	Sint Jan	nee
Maart				
5	Boekengesprek	20.00 uur	It String	ja
19	Vertelavond	20.00 uur	Sint Jan	nee
April				
8	Sociaal Café, Christelijke journalistiek Groothuisbezoek	20.00 uur	It String	nee
Mei				
	Het orgel centraal			

