

Op verhaal komen



* Als Sint Nicolaas vertrokken is, liggen drie weken vol verwachting voor ons. In die donkerste weken van het jaar bereiden we ons voor op een ommekeer, de geboorte van Jezus en de komst van het licht. Door de eeuwen heen hebben zich steeds meer tradities gevormd om van Kerstmis een prachtig feest te maken. Ook in de kerken van Terpoarte vieren we kerst en dat doen we graag met alle dorpsbewoners van Blessum, Boksum en Deinum. We versieren de kerken, steken de kaarsen aan en verheugen ons erop met elkaar naar het kerstverhaal te luisteren en veel te zingen. Van harte uitgenodigd!

*Namens de kerkenraad,
Japke Wiersema*



ALS DE LICHTJES DOVEN

Op een slagveld klonk een stem,
was van ver te horen,
zong dat er in Bethlehem
een kindje was geboren.
In die nacht zo stil en groot
zwegen de kanonnen,
die zijn bij het morgenrood
toch opnieuw begonnen.

Kerstmis lijkt ons keer op keer
vrede te beloven,
maar kanonnen dreunen weer,
als de lichtjes doven.
Kerstmis doet ons telkens weer
beterschap beloven,
laat dan deze ene keer
het lichtje niet weer doven.

Willem Wilmink

Op verhaal komen

Winternacht, stookseizoen, het jaar legt zich op zijn andere zijde, de klok lijkt soms even stil te staan... voor menigeen reden zich op de bank of in een makkelijke stoel te installeren en eens uitgebreid te gaan netflixen. Een kerstfilm, een spannende serie, de donkere decemberdagen en de lange avonden lenen zich er wel voor.

Maar hoe deden ze dat toen er nog geen Netflix was en geen TV? Hoorspelen op de radio, denkt iemand misschien wel. Dat zou best wel eens zo kunnen zijn. Maar ik kan me zo voorstellen dat ook daar nog iets aan voorafging: samen rond de kachel, rond het vuur... en toen begon er iemand te vertellen.

Geen feest is zo verbonden met verhalen vertellen als Kerst en dat zou best wel eens met het jaargetijde te maken kunnen hebben: warme verhalen voor als het buiten koud is. Hartverwarmende verhalen voor als het in de wereld guur en schraal is. U voelt wel, dat zijn dus eigenlijk altijd verhalen van verlangen en verwachting, wakker geroepen in die nacht van Kerst, door dat oerverhaal, over een kind in de kribbe, herders in het veld en engelen met een fantastische boodschap. Verhalen van verlangen naar even geen bommen in Oekraïne en het Midden-Oosten, verlangen naar een andere wereld.

Verhalen die ons willen raken. Zijn de woorden nog niet versleten, als wij onze oren laten hangen naar het consumptieve en de strekking ervan moe zijn? Maar wat blijft er over van een wereld zonder geloof in goed en beter, wat moet er worden van ons leven als de geest ontbreekt?

En dus blijven we het Verhaal toch maar vertellen, als alle jaren. De wereld kan niet zonder en ieder pasgeboren kind is behalve een mysterie bewijs van het wonder dat het leven steeds opnieuw begint. Zo mijmerde ooit Freek de Jonge, maar die had het verhaal dan ook met de paplepel ingekregen.

Bij het licht van de brandende kaarsen zal het ook dit jaar weer gaan van: 'En het geschiedde in die dagen...'. Zullen we ons laten meenemen, door dat oude verhaal? Wie weet horen we het deze keer als nieuw... dan kunnen er bijzondere dingen gebeuren.

Harrie Strubbe



Zingend de Kerst in

Anders dan voorgaande jaren zal de Kerstnachtdienst dit jaar het karakter hebben van een kerstzangdienst. Als raamwerk zijn er de lezingen van de Kerstnacht, maar verder zullen we, samen met de cantorij, veel bekende kerstliederen zingen. En na afloop: poeiermolke en Glühwein! Van harte welkom!



We zingen hier van Kyrie Eleison,
Van een kind in een donkere stal
Ieder jaar wordt onze hoop herboren
dat 't hier ooit nog beter worden zal...

Herman van Veen



Welkom in onze kerken in de dagen rond Kerst en jaarwisseling

Woensdag 20 december 2023

Seniorenkerstviering

Ons Huis, Deinum, 16.00 uur

25 december 2023

Viering van de Kerstmorgen

Sint Jan, Deinum, 9.30 uur

Zondag 24 december 2023

Viering van de 4^e Advent

Sint Jan, Deinum, 9.30 uur

31 december 2023

Oudjaarsdagviering

Sint Jan, Deinum, 9.30 uur

Zondag 24 december 2023

Kerstnacht

Zangdienst m.m.v. de Cantorij
Sint Margryt in Boksum, 22.00 uur

7 januari 2024

Viering van de eerste zondag van het nieuwe jaar

Sint Margryt, Boksum, 11.00 uur
Vooraf nieuwjaarswensen onder
het genot van een kopje koffie