

# Orde van dienst

Zondag 19 april

Sint Janskerk Deinum



*Voorganger: Ds. Mirjam Hulzebos*

*Organist: Lucas Wiersema*

*Lector: Tineke Reitsma*

## **Welkom door de ouderling van dienst**

Lied 139: 1 en 2 (Heer die mij ziet zoals ik ben)

## **Stilte, votum en groet**

Lied 139: 14

## **Inleiding op de dienst**

## **Gebed om ontferming**

Lied 304: 1, 2, 3 (Zing van de Vader)

## **Inleiding op de lezingen**

## **Gebed van de zondag**

**Lezing:** Deuteronomium 6: 4 – 9 (door lector)

<sup>4</sup>Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! <sup>5</sup>Heb de HEER, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. <sup>6</sup>Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. <sup>7</sup>Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. <sup>8</sup>Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. <sup>9</sup>Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.

Lied 418: 1, 2, 3 (God, schenk ons de kracht)

**Lezing:** Johannes 13: 34 – 38 en Johannes 21: 15 – 19

<sup>34</sup>Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. <sup>35</sup>Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'

<sup>36</sup>Simon Petrus vroeg: 'Waar gaat U naartoe, Heer?' Jezus antwoordde: 'Waar Ik heen ga, kun jij nog niet komen, later zul je Mij volgen.' <sup>37</sup>'Waarom kan ik U nu niet volgen, Heer? Ik wil mijn leven voor U geven!' zei Petrus. <sup>38</sup>Maar Jezus zei: 'Jij je leven voor Mij geven? Werkelijk, Ik verzeker je, nog voor de haan kraait zul jij Mij driemaal verloochenen.'

## Johannes 21: 15 – 19

<sup>15</sup>Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ <sup>16</sup>Nog eens vroeg Hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ <sup>17</sup>en voor de derde maal vroeg Hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van Me?’ Petrus werd verdrietig omdat Hij voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield. Hij zei: ‘Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. <sup>18</sup>Werkelijk, Ik verzeker je, toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel ondoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ <sup>19</sup>Met deze woorden duidde Hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei Hij: ‘Volg Mij.’

Lied 838: 1 en 3 (O grote God die liefde zijt)

### **Uitleg en verkondiging**

Lied 838: 2 en 4

### **Gebeden, stil gebed, Onze Vader**

### **Toelichting bij de diaconale collecte**

Lied 970: 1, 3, 4, 5 (Vlammen zijn er vele)

### **Zegen**

Activiteiten komende week:

Dinsdag 21 april avond met Bennert en Jaring Beeksma **gaat niet door!**

Woensdag 22 april 10.00-12.00 "Praatoerke" in Ons Huis (koffie, praatje en meer)

**Banknummer kerk:** Protestantse Gemeente Boksum-Blessum-Deinum

NL88RABO 0119 3579 41

**\*Banknummer Diaconie Terpoarte:** NL47RABO 0313 2001 81

Scan de QR-code om te betalen voor Bijdrage

Diensthuis.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 13 april 2028.



**Website:** [www.terpoarte.nl](http://www.terpoarte.nl)